

## Van de redactie

Voor u ligt een *De Moennik* in een nieuw formaat. Bestuur en redactie willen *De Moennik* wat meer toekomstbestendig maken. De leesbaarheid is vergroot door een groter en duidelijker lettertype, foto's kunnen voortaan op vergroot formaat worden afgebeeld en er kunnen meer foto's geplaatst worden. Ook landkaarten komen nu duidelijker uit de verf. Een nadeel is natuurlijk dat de opberging nu niet meer op dezelfde wijze kan. Door de geslaagde Vriendenactie is de meerprijs geen probleem gebleken. Al met al hopen we met alle verhalen die nog komen gaan, dat *De Moennik* een graag gelezen tijdschrift blijft.

In dit nummer voor de laatste keer een bijdrage in de reeks 'Herinneringen van een dierenarts'.

## Tarzan

Tijdens een bijeenkomst van de redactie vertelde Henk Steeghs een anekdote die hij hoorde in de tijd dat hij bij drukkerij Kassteen in Panningen werkte. Het was in de jaren dertig dat het Bledje een advertentie kreeg aangeboden voor een aankondiging van een Tarzanfilm. Omdat op het bijgevoegde plaatje een tepel van Tarzan te zien was mocht het plaatje niet erbij afgedrukt worden.

## Visvergunning

Toen Harrie Scheres (1929 – 2008) in de jaren vijftig met zijn verloofde Mietje van Bussel naar Nieuw-Zeeland emigreerde, was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Toch ging hij daar in een auto op pad. Op zekere dag liet de politie hem stoppen. Mietje zei tegen Harrie dat hij geen rijbewijs had en dus bekeurd zou worden. Harrie daarentegen haalde zijn Nederlandse visvergunning tevoorschijn en... kreeg geen bekeuring. Integendeel! Op basis van deze vergunning kreeg hij het daar geldende rijbewijs.



Harrie Scheres

## Winkel Oma Goutier

Geregeld ontvangt de redactie foto's bij een artikel die helaas niet geplaatst kunnen worden. De onderstaande foto hoorde bij de rubriek 'Toen en Nu' in het vorige nummer bij de winkel van



Oma Goutier. Op de foto de vrachtauto (Opel Blitz) waarmee Had Janssen (Had van Kolendriek), rechts op de foto, kolen rondbracht. Links boven, met polkamuts, zien we Gerrit Goutier. De overige personen zijn niet met naam bekend. Kent u ze? Laat het ons weten.

## De kapel van de Lazaristen

Sinds enige tijd wordt er hard gewerkt aan de kapel van de Lazaristen in Panningen. De glas-in-loodramen worden gerestaureerd en opnieuw geplaatst nadat het steenwerk en de metalen strips in de raamomlijstingen hersteld zijn. Een klus die moet gebeuren om de toekomst van deze prachtige kapel veilig te stellen.

## Herdenking 4 mei

Tijdens deze herdenking in Panningen werd het verhaal over Pierre Jacobs voorgelezen. Helaas vergat men te vertellen dat Piet Gommans hiervoor het speurwerk heeft verricht. (Zie *De Moennik* nr. 61.)



Het orgel en de binnenzijde van de kapel zijn zorgvuldig ingepakt. Alsof 'inpak-kunstenaar' Christo aan het werk is geweest. Vervolgens zijn de glas-in-loodramen verwijderd.

## Pruussebaard

Volgens Frits Verstappen uit Meijel zou dat een ringbaardje kunnen zijn. Het woord werd ons echter aangereikt met de verklaring dat het onkruid tussen de stoeptegels zo genoemd werd.

## Oproep

De Werkgroep Documentatie heeft dringend hulp nodig. Op dit moment worden bidprentjes gescand en voor het verwerken van deze scans heeft men nog personen nodig. Iets voor u? Neem dan contact op met Rob van 't Padje, tel. 077-307 54 14 of via E-mail [info@moennik.nl](mailto:info@moennik.nl). U kunt ook op maandagavond of woensdagmiddag een bezoek brengen aan het documentatiecentrum van de Heemkundevereniging. Openingstijden zie omslag.

## Deel II van de Grashoekse geschiedenis komt uit

Grashoek bestaat in december 100 jaar. Met de oprichting van de parochie Grashoek op 16 december 1918 ontstond officieel het dorp Grashoek. Dat wordt uiteraard gevierd met een groots feestweekend, medio 2019. De Historische Werkgroep Grashoek gebruikt het honderdjarig bestaan als moment om deel II van de geschiedenis van Grashoek te publiceren.

Deel I, getiteld 'Waar de Groote Molenbeek ontspringt....', was een groot succes.

De uitgave van het nieuwe boek vindt plaats in samenwerking met het Dorpsoverleg Grashoek en wordt op 16 december officieel gepresenteerd. Het boek telt ongeveer 300 pagina's, in kleuren- en heeft hetzelfde formaat als deel I. Deel II belicht de geschiedenis van de periode 1968 tot en met 2018 in de vorm van een kroniek vol met feiten uit het alledaagse leven. Ook staan er 15 portretten in van willekeurige inwoners. En natuurlijk speciale berichten over bijzondere gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Afgewisseld met honderden vaak unieke foto's. Belangstellenden kunnen nu al een exemplaar reserveren tot 1 oktober voor slechts € 25,-. Na voornoemde datum kost het boek € 30,-. Reserveren is eenvoudig: maak € 25,- per exemplaar over naar IBAN NL 67 RABO 0301 765 170 t.n.v. Dorpsraad Grashoek, onder vermelding van 'Boek Grashoek' en uw naam en adres. Voor meer info: Huub Kluijtmans [huub48@kellerberg.com](mailto:huub48@kellerberg.com).

## In Memoriam



Vlak voor het ter perse gaan bereikte ons het bericht dat Dré Vaessen na een kortstondig ziekbed is overleden. Het artikel van zijn hand in dit nummer (vanaf pagina 7) heeft hij als proefdruk nog mogen ontvangen. Ook wij zullen hem dus missen. We wensen de familie sterkte.

## Anekdote Marion !

Zoe gebeurde 't auch 'ns 'ne kier det ozze pap (Herm van Hospes) bej 't Strötje in 't café zoot. Waorsjienlijk nao 'n receptie van d'n eine of d'n angere.

Nao un tiedje zoog hae dao 'ne bekinde aan de tap zitte. 'ne Tied ierder waas dae zien vrouw verlore. Maar wat dae mins naeve zich haai zitte, doa versjrok ozze pap zich toch wel wat van. Det was neet veul sjons, Ze waas klein en diek.

Dus toen det wiefke effe later nao 't huske ging, leep ozze pap d'r haer en vroeg aan 'm wie 't nou mit 'm ging.

"Tja, wel good," grozelde hae op zien beurt, "ich heb wer 'n vriendin."

"Man man," zag ozze pap, "wat heesse toch bej dich? Det liekt wel un welske !"

"Jaaaaa," was 't antwoord, "det kan mich niks sjille. Want as we 's aoves vur d'n haard ligge dan heb ich alles lekker doeën bejein."

En zoeë waas 't mer net!

Foto's:

- Hist. Werkgroep Grashoek
- Collectie familie Van Bussel
- Collectie familie Goutier
- Jac Willekens



In 1986 wordt de H. Hartschool van Grashoek gesloopt. Hier door leden van Handboogschutterij OVU. Het dak van een nieuw doelhuis wordt de volgende bestemming van de pannen.