

Naar de vuilnisstortplaats.

Door Wim Daniëls

Bij het schrijven van de artikelen 'Gruise Epper' en 'het spooke in de Heldense bossen' kwamen allerlei herinneringen uit mijn jeugd weer naar boven. O.a. dat er in de Heldense bossen drie vuilnisstortplaatsen zijn geweest. Bij het vroegere schietterrein van de burgerwacht (zie *De Moennik 66*), de weg (het pad) in tegenover het vroegere woonwagenkamp aan de Kesselseweg en op de Gruise Epper. Die herinneringen heb ik verwerkt in "Naar de vuilnisstortplaats voor de serie Heljes in deze *De Moennik*."

Ik weet nog dat er een vuilnisstortplaats was in de Heldense bossen, ongeveer bij het woonwagenkamp rechts het bos in.

Na verloop van tijd heeft de gemeente dat verplaatst naar de 'Gruise Epper'.

Mijn vader fietste daar regelmatig heen om te kijken of de 'Pella' (= een fabriek op het industrieterrein in Panningen) weer afgedankte plankjes had afgevoerd.

Hij kon die goed gebruiken om er vogelkooitjes of zoals mijn schoonmoeder zei: mussen kooitjes, van te maken.

Hij maakte dan een praatje met Graad Joosten die er beheerder was.

Bij het afscheid in 1978 vertelde Graad aan het Bledje (= het plaatselijk krantje): "de Sik (= bijnaam van het hoofd der school Meester Hendrickx) kwam bij ons thuis om te vragen of ik verder mocht studeren. Ja dan moest ik pastoor worden en daar had ik geen oren naar en daar had ik geen zin in.

Ik ben toen maar boer geworden".

Graad was ook bij de brandweer, een echte brandweerman.

Gerrit Goutier, de vroegere brandweercommandant in de gemeente Helden, vertelde over Graad.

“Er was een brand in de Kerkstraat in Kepèl en een varken wilde niet uit de stal. Toen zei iemand: “je moet boven op het varken gaan zitten”. Graad ging het varkenshok in en even later kwam hij naar buiten. Heel gemakkelijk zal Graad niet hebben gezeten, hij zat achterstevoren op het varken.