

Leon Arendt (* Polen 01-01-1911 – † Panningen 18-11-1944)



Leon was een gedeserteerde Duitse soldaat, als Pool moest hij in Duitse dienst, en zat ondergedoken bij de familie Greijmans op de Heuvelhoek. Tijdens een beschieting werden hij en mevrouw Anna Greijmans-Janssen door een granaat getroffen. Beiden werden op het kerkhof in Panningen begraven.

Jupke (Johannes Franciscus Jozef) Beeren (* Baarlo 15-02-1940 - † Venlo 14-04-1949)



Tijdens de speeltijd van de toen nabijgelegen jongensschool in Helden-Dorp zag Jupke zijn vader aan de overkant van de straat bezig om oud ijzer op de wagen te laden bij smid Verbugt. Hij rende er naar toe om hem te helpen. Tussen dat oud ijzer lag echter een fosforgranaat die op dat moment ontplofte. Hij werd in allerijl naar het St. Jozefziekenhuis in Venlo gebracht waar hij overleed.

Ondanks het feit dat dit vier jaar na de oorlog is gebeurd, kan hij toch als (indirect) slachtoffer van de oorlog genoteerd worden.

Jan (Johannes) van den Beuken (* Panningen 18-12-1919 - † West-Terschelling 08-09-1939)



Jan was als dienstplichtig zeemilicien bij de Koninklijke Marine en stoker aan boord van de mijnenveger 'Willem van Ewijck'. Bij het leggen van zeemijnen bij West-Terschelling, tijdens de mobilisatie, drijft het achterschip op een scherp gestelde mijn. Bij deze ontploffing is hij samen met 29 collega's omgekomen.

Willem Bongartz (* Helden 24-01-1918 - † Kapelle (Zeeland) 16-05-1940)



Willem was als soldaat gestationeerd in Zeeland en sneuvelde daar. Ofschoon hij in Venlo woonachtig was, blijft hij door zijn geboorte een Heldenaar die ook hier vermeld mag worden.

Guus (Augustinus Josephus) Captijn (* Haarlem 10-10-1919 - † Hüssum D. 27-11-1944)



Guus, woonachtig in Haarlem, was schilder van beroep en zat als onderduiker in Panningen bij de familie Roosen op de Vosberg. Bij een razzia in augustus 1944 werd ook hij opgepakt en via Vught en Amersfoort op transport gezet naar Duitsland, waar hij eerst in Neuengamme terecht kwam en uiteindelijk in HusumSchwesing aan de gevolgen van ondervoeding en mishandeling stierf.

Frans (Franciscus Hubertus Antonius) **Claessen** (* Helden 20-12-1894 - † Bergen-Belsen 09-03-1945)



Gehuwd met Henrica Johanna Hubertina Wilhelmina Duijsings.

Tot zijn militaire diensttijd woonde hij in Helden om uiteindelijk inspecteur Lichamelijke Opvoeding te worden in Amsterdam. Daar was hij lid van het verzet, werd opgepakt om dus in Bergen-Belsen aan zijn einde te komen. In Amsterdam-Slotermeer is zelfs een straat naar hem genoemd.

Gerard (Gerardus) **van Dijck** (* Helden 16-10-1896 - † Helmond 11-10-1944)



Gehuwd met Hendrica Maria Giesen.

De in Astenwonende Heldenaar was, samen met nog zo'n twintig mannen en jongens, getuige hoe in de bossen op 9 oktober 1944 geallieerde militairen een Duitse patrouille gevangen namen. Twee beambten van de gemeente voegden zich bij die groep. Zij hadden de opdracht om de door de Duitsers achtergelaten munitie op te ruimen. Een gevonden vreemd munitiekistje trok de aandacht van de hele groep. De passerende Duitse gevangenen waarschuwden voor het gevaarlijk voorwerp. Door een ongelukkige handeling werd iets in werking gesteld waardoor het kistje met een oorverdovende knal explodeerde. Acht omstanders vonden daarbij meteen de dood. Van de levensgevaarlijk gewonden overleden binnen een week nog vijf personen in het Helmondse ziekenhuis, waaronder dus Gerard van Dijck. Enkele weken later stierf nog een kind, in totaal waren er dus veertien slachtoffers te betreuren.

Zuster Alphonsa (Julia Dorothea) **Hendricks** (* Helden 27-07-1874 – † Semarang [Ind.] 07-01-1945)



Als kloosterzuster was zij werkzaam in voormalig Nederlands-Indië en werd tijdens de bezetting door de Japanners geïnterneerd in kamp Lampessari–Sompok en stierf daar. Haar graf is helaas niet bekend, daarom staat ze bij de OorlogsGravenStichting geregistreerd als begraven Buiten Erevelden.

Arnold de Jong (* Apeldoorn 04-07-1899 - † Auschwitz 29-02-1944)



Gehuwd met Estella de Jong.

Arnold zat met zijn vrouw en dochter ondergedoken bij de boerderij van Kees (Cornelis) Krans op Bovensbos in Helden. Als joods gezin waren ze daar uiteindelijk terechtgekomen. Tijdens de ontmanteling van het onderduikerskamp op Bovensbos, kamden de Duitsers ook de nabijgelegen boerderij van Krans uit en troffen het gezin De Jong aan, waarop ze ook boer Krans en zijn vrouw en zoon meenamen. Helaas werd Auschwitz het einde voor de hele familie De Jong.

Fredi (Fredrika Eva) de Jong (* Breda 02-04-1929 - † Auschwitz 03-09-1943)



Fredi werd mogelijk meteen bij aankomst in Auschwitz, samen met haar moeder, vergast, gezien het datumverschil met het overlijden van vader Arnold.

Estella de Jong (* Eindhoven 17-05-1907 - † Auschwitz 03-09-1943)



De echtgenote van Arnold en moeder van Fredi. Haar familienaam was ook De Jong, zodat ze officieel mevrouw E. de Jong – de Jong was.

**Maessen, Naad / Nard (Leonardus) (* Helenaveen 08-10-1889 - † Salzgitter 16-03-1945)
Gehuwd met Anna Kessels.**



Naad of Nard was veenarbeider die op 8 oktober 1944 in Grashoek werd opgepakt. Als dwangarbeider kwam hij in Salzgitter terecht om daar in een suikerfabriek te werken waar hij zijn broer Piet ook ontmoette. In het zogenaamde Todeslager Reppner in Watenstedt-Salzgitter overleed hij aan een bloedvergiftiging.

De gemeente Deurne vermeldt 16 mei 1945 als zijn sterfdatum.

**Toon (Antonius Winandus) Niessen (* Beesel 01-09-1904 - † Venlo 21-05-1941)
Gehuwd met Joanna Elisabeth Wilms.**



Het gezin was woonachtig in Helden-Dorp waar hij slager was. Vanwege de omstandigheden moest er clandestien geslacht worden bij mensen thuis. Bij de familie P. Lemmen op de Baarloseweg ging dat echter mis en werd Antonius daar de dupe van. Ware er geen oorlog geweest, was dat illegale slachten niet nodig geweest en de slager nog in leven gebleven.

Jos (Josephus Adrianus) Oremus (* Zeist 28-11-1918 - † Den Burg 06-04-1945)



Jos was kantoorbediende van beroep en dienstplichtig sergeant. Hij kwam in Helden terecht en dook onder en was kaderlid van kamp Bovensbos. In Helden overleefde hij de oorlog en omdat Nederland zo goed als bevrijd was toog hij in april 1945 naar het eiland Texel, waar hij in Den Burg woonde. Tijdens de opstand van Georgiërs (in Duitse dienst) op Texel is hij als gijzelaar doodgeschoten. Hij is uiteindelijk begraven op het Nationale Ereveld in Loenen.

Johannes (Jozef) Peeters (* Helden 17-12-1889 - † Salzgitter 30-10-1942)



Johannes was bierbrouwersknecht en ook bankwerker van beroep. Hij kwam uiteindelijk als strafgevangene in Salzgitter terecht. Na de oorlog werd hij op het Nederlandse Ereveld in Hannover ter aarde besteld.

Nellie (Petronella Catharina) Pijn (* Rotterdam 27-06-1931 - † Koningslust 01-07-1942)



Nellie was met haar broertje Leo te gast bij de familie Lormans in Koningslust om aan te sterken. Tijdens een onweer sloeg de bliksem in de keuken via de bekabeling van de radiocentrale. Nellie zat zo dichtbij een schakelaar van dat systeem dat ze door die inslag getroffen werd en ter plekke stierf.

Hendrikus (Theodorus Franciscus) Pijnenburg (* Helden 07-04-1912 – † Hildesheim 13-03-1945)

Gehuwd met Cato Anna Hendrika Niessen.

Geen foto beschikbaar.

Hij was landbouwer en vrachtrijder. Opvallend is dat bij de OGS zijn sterfdatum op 17 maart staat vermeld.

Jacques (Jacobus Hendrikus) Scheres (* Egchel 14-01-1916 - † Den Haag 10-05-1940)



Als soldaat van het 6^e Depot Bataljon was de in Meijel woonachtige landbouwer Jacques gelegerd in Den Haag, waar hij dus op de eerste oorlogsdag sneuvelde. Hij werd daar in een massagraf begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats.

Johannes (Franciscus) Snijders (* Grashoek 16-09-1916 - † Vught 05-09-1944)



De in Weert woonachtige Heldenaar was rechercheur bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij zat in het verzet en was één van de vijf koeriers van het LO-district Weert. Hij gold als koerier van LO-leider Jan Hendrikx. Ook hield hij zich bezig met de verspreiding van illegale bladen. Over zijn arrestatie in 1944 bestaan twee verschillende versies. Hij kwam in Kamp Vught terecht waar hij vlak voor het opheffen van het kamp met bijna zestig andere gevangenen gefusilleerd werd. Zijn naam staat op het gedenkteken in het Nationaal Monument Kamp Vught alsmede op de bronzen plaquette in het NS-station in Weert. Hij werd gecremeerd in het kamp en zijn as kwam in de daar aanwezige asputten terecht.

Gerrit Tronchet (* Rotterdam 03-03-1925 - † Neuengamme 20-12-1944)



Als kantoorbediende kwam hij in Helden onderduiken, werd op 17 mei 1944 bij die razzia gevangengenomen in Helden en naar kamp Amersfoort gebracht. Daar bleef hij tot 10 september, om op die dag naar Neuengamme getransporteerd te worden. Zijn kampnummer was 49272. Daar overleed hij op 20 december.

Cor (Cornelis Theodorus) Vercoulen (* Helden 01-03-1923 - † Helden 07-08-1950)



Cor werd op 10 augustus 1944 thuis door de Duitsers (A.K.D.) gearresteerd en na terugkeer in mei 1945 uit het concentratiekamp in Duitsland bleek hij rugwerveltuberculose te hebben opgelopen. Na een jarenlange lijdensweg overleed op 7 augustus 1950 en werd in Helden begraven. Zijn graf is tijdens de herbouw van de kerk in Helden geruimd.

Peter (Johannes) Wilms (* Helden 15-09-1908 - † Tegelen 15-01-1945)
Gehuwd met Anna C H Peeters.



In Tegelen werd hij door de Duitsers geëxecuteerd en aldaar op de Gemeentelijke Begraafplaats begraven. Als inwoner staat zijn naam daar ook op het oorlogsmonument in de Veldstraat vermeld. Hij stond te boek als fabrieksarbeider.