

Jan van den Beucken (Johannes) (* Panningen 18-12-1919 –

† West-Terschelling 08-09-1939)



Jan was als dienstplichtig zeemilicien bij de Koninklijke Marine en stoker aan boord van de mijnenveger 'Willem van Ewijck'. Bij het leggen van zeemijnen bij West-Terschelling, tijdens de mobilisatie, drijft het achterschip op een scherp gestelde mijn. Bij deze ontploffing, waarbij het schip binnen een minuut zonk, is hij samen met 29 collega's omgekomen.

Omdat tijdens de mobilisatie defensie voorbereidingen trof om voorbereid te zijn op een oorlog, kan Jan van den Beucken tot slachtoffer van de oorlog gerekend worden.



De mijnenveger Willem van Ewijk.

JEZUS † MARIA † JOSEPH

In de gebeden van zijn familie en vrienden wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Johannes van den Beucken

Lid van de H. Familie en van de J. W.

Hij werd geboren te Helden-Panningen 18 Dec. 1919 en op 8 Sept. 1939 bij een noodlottige ontploffing van een zeemijn, die de mijnenveger »Willem van Ewijck« van de kon. marine, vernielde, om het leven gekomen bij West-Terschelling op Terschelling N.H.

In Zijn alwijze Voorzienigheid maakte de Heer van leven en dood een einde aan een jeugdig en hoopvol leven en vroeg Hij een zwaar en pijnlijk offer van ouders en familie. Een half jaar was hij in dienst bij de Koninklijke Marine. Daar meende hij zijn idealen, die hij vanaf zijn jeugd koesterde, te kunnen verwezenlijken. Bij 't vervullen van zijn plicht, hem door zijn overheid opgedragen in dienst van zijn vaderland, rukte een zeemijn zijn schip in tweeën, waardoor hij met 28 anderen door God uit het leven werd weggerukt. Zijn kinderlijke eenvoud en innige vroomheid waren een treffend voorbeeld voor allen die hem hebben gekend. Zijn ziel was aangenaam aan God en daarom haastte Hij zich haar weg te nemen temidden van de gevaren.

De mens begrijpt zo moeilijk dat een vroegtijdigen dood een grote genade is voor Gods vrienden.

Voor allen die Jan gekend hebben is deze plotselinge dood een heilzame les: Roem niet op uw jeugdige jaren, op uwe gezondheid, op uw grootse idealen die ge begint te verwezenlijken, want onverwacht kan de dood een einde maken aan 't leven.

Heden is 't mijn beurt, morgen de uwe. H. Maria, op 'tfeest van Uw geboortedag is Uw kind verschenen voor de rechterstoel van Uw Zoon. Spreek daar voor hem ten beste. Als lid der H. Familie bad hij: Jezus, Maria en Jozef, ik geef U mijn hart, mijn geest en mijn leven. Jezus, Maria en Jozef, staat mij bij in mijn doodstrijd. Jezus, Maria en Jozef, geeft dat ik in Uw gezelschap in vrede sterf.

Het bidprentje van Jan.