

Jan van den Beuken (Johannes) (* Helden 30-10-1884 –

† Neufchâteau (B) 30-05-1940)

Gehuwd met Petronella Steeghs.



Jan was als vrijwilliger lid van de Landelijke Luchtwachtdienst van de post Helden. De taak was het waarnemen van het vliegverkeer in de toegewezen sector. Doordat de brug in Venlo opgeblazen werd, waren er geen verbindingen meer mogelijk en moest de groep Helden zich in Den Bosch melden. Van daaruit ging de tocht verder via Bergen op Zoom en Antwerpen naar Zaamslag in Zeeuws-Vlaanderen. Uiteindelijk was de eindbestemming Duinkerken (F). Daar moesten ze inschepen op de SS Pavon om verplaatst te worden, maar buitengaats werd het gebombardeerd en door de kapitein op het strand gezet. Alle Heldenaren overleefden dit bombardement. Enkele dagen later werden ze krijgsgevangen door de oprukkende Duitsers. Op weg naar Duitsland kwam Jan in het ziekenhuis van Neufchâteau (B) terecht waar hij aan de geleden ontberingen stierf. Hij liet een vrouw, Petronella

Steeghs, en zes kinderen achter.

Hij ligt begraven op het Nationale Ereveld in Loenen, vak E nummer 1052.



In 1949 brengen Joep Kessels, de kinderen Lies, Graad en Mia van den Beuken en Harrie Bos een bezoek aan het graf van Jan in Neufchâteau in de provincie Luxembourg in België. (graf II-44)

De gedenksteen op het graf op het Nationale Ereveld in Loenen.

