

**Jan Brummans** (Johannes Jacobus Henricus) (\* **Beringe 07-11-1926** - † **Starachowice**  
(P) **09-01-1945**)



Op 8 oktober 1944 werd ook Jan de dupe van de grote razzia om mannen naar werkkampen in Duitsland te sturen. Te voet ging het naar het station in Venlo. Vandaar vertrok de trein naar Wuppertal (D). Daar moest hij zich aanmelden om bij een suikerfabriek in Baddeckenstedt te gaan werken. Na de bietencampagne ging hij via Lager Salzgitter op weg gaan naar Polen. Na vier dagen en nachten via Katowice en Krakau in een veewagon te hebben doorgebracht arriveerde de trein in Starachowice. Daar werd hij te werk gesteld bij de Herman Göringwerke om kanonnen te maken. Door de opmars van de Russen moest de fabriek ontmanteld worden. Zware ijzeren spanten moesten vastgezet worden op een wagon, maar dat gebeurde niet goed, waardoor alles omsloeg en Jan daaronder terecht kwam. Met zware inwendige kneuzingen bracht men hem naar het ziekenhuis waar hij drie dagen later overleed. Zijn medege-deporteerden Piet Welten uit Helden en

Sjeng Huys uit Tegelen hebben hem in die dagen bijgestaan. Op het plaatselijke kerkhof vond hij zijn laatste rustplaats.

 <p>Copyright</p> <p><b>HART VAN JEZUS, HOOP VAN WIE IN U STERVEN, ONTFERM U ONZER.</b></p> <p>K.A.M. (Holland) <span style="float: right;">262</span></p>	<p>JEZUS † MARIA † JOZEF Bid voor de zielerust van zaliger</p> <p><b>JAN BRUMMANS,</b> Lid van de K. A. van Meijel,</p> <p>geboren te Helden-Beringe, 7 November 1926 en overleden 9 Januari 1945, tengevolge van een droevig ongeluk, te Starachawiese (Polen) voorzien van de H. Sacramenten en aldaar begraven op het R. K. Kerkhof van de Parochie der H. Drieëenheid.</p> <p>Te vroeg naar menselijke berekening, sloeg het bange uur van scheiding ver in den vreemde, het uur waarin de Heer sprak: zie, ik neem van u weg, dien gij zoo teeder bemindet! maar nederig het hoofd buigende, zeggen wij: Heer Uw wil geschiede!</p> <p>Wij geven hem U terug zonder morren, maar met een diep gewond hart – hij was een zoo goede jongen – ja een brave zoon uit een braaf huis, vroom en voorbeeldig – goed voor allen en daarom ook zeer geacht en bemind door allen, die hem kenden van nabij.</p> <p>Voor zijne ouders is het een zoete troost in deze droevige oogenblikken te mogen gedenken, dat zij hun kind vanaf zijne prille jeugd hebben opgevoed in de vreeze des Heeren en dat hun zoon getrouw de hem gegeven lessen en voorbeelden heeft opgevolgd.</p> <p>Inniggeliefde ouders en zusjes, wilt uw tranen bedwingen – ik sterf gelukkig en gerust – gelijk ik u beminde op aarde, zal ik u blijven beminnen in den hemel – de liefde immers sterft niet, zij bloeit op aan gene zijde des grafs voor hen die hunne hoop op den gekruisten Christus gesteld hebben.</p> <p>J. van Oostajen, koster, Meijel <span style="float: right;">Kassteen</span></p>
--	--

Zijn bidprentje.