

Guus Captijn (Augustinus Josephus) (* Haarlem 10-10-1919 - † Hüsüm D. 27-11-1944)



Guus, woonachtig in Haarlem, was schilder van beroep en verbleef als onderduiker in Panningen bij de familie Roosen op de Vosberg. Bij een razzia in augustus 1944 werd ook hij opgepakt en via Vught en Amersfoort op transport gezet naar Duitsland, waar hij eerst in Neuengamme terechtwam en uiteindelijk in buitenkamp Hüsüm Schwesing aan de gevolgen van ondervoeding en mishandeling stierf.



Guus

NAME: *Captijn, Augustinus* *Duitsch.*
BORN: *10.10.19*
DECEASED: *22.12.1944*
GRAVE LOCATION: *Hüsüm, Civilian Cemetery.*
DEATH CERTIFICATE: *yes* **Z.P.I. 4** $\frac{107}{11.3.46}$

De registratie door het Rode Kruis.

Door grove nalatigheid van Duitse zijde, bereikte ons eerst nu van een meer betrouwbare kant het ontstellend bericht, dat reeds op 27 November 1944 na een lange lijdensweg via de gevangenis en de martelkampen Amersfoort, Neugamme en Hüsüm, eindelijk aan alle mishandeling is bezweken de Heer

GUUS J. CAPTIJN

in de leeftijd van 25 jaar. Hij was ondergedoken te Panningen en werd op 24 Aug. '44 gegrepen door de politie van Ommen.

H. Roosen, Vosberg,
Panningen, 24 Juni 1944.

Het overlijdensbericht zoals dat op 30 juni 1945 in het weekblad Midden-Limburg stond afgedrukt.