

Graad Daniëls (Gerardus Leonardus) (* Beringe 14-12-1908 - † Venlo 19-02-1949)
Gehuwd met Maria Jacoba Janssen.



Tijdens de kerkrazzia op 8 oktober 1944 werd ook Graad opgepakt en afgevoerd naar Duitsland om daar te werken. Enkele weken daarna werd zijn vrouw, Maria Jacoba Janssen, getroffen door een granaat, waarvan ze gelukkig herstelde. Na de terugkeer van Graad in mei 1945 kon het gezin Daniëls enkele jaren hun gezamenlijk leven weer voortzetten. Tot zich een kwaal bij Graad openbaarde die hij in Duitsland opgelopen moest hebben. Een ziekenhuisopname mocht helaas niet meer baten.



De trouwfoto van Graad en Maria.

JEZUS † MARIA † JOZEF
Bid voor de ziel van zaliger
Gerardus Leonardus Daniëls
echtgenoot van
Maria Jacoba Janssen

Geboren 14 December 1908 te Helden-Beringe, na een langdurige ziekte, voorzien van de Heilige Sacramenten in het R. K. Ziekenhuis te Venlo 19 Februari 1949 in de Heer overleden en 22 Febr. d.a.v. te Helden-Beringe begraven.

Met deze overledene betreurt onze parochie het 31e slachtoffer van de laatste wereldoorlog. Weggevoerd 8 Oct. 1944 werd zijn vrouw weinige weken later getroffen door een granaat en zij hadden beiden een dubbel kruis te dragen. In Mei 1945 gelukkig verenigd leefden zij enige jaren tevreden in hun aangroeiend gezin. Een jaar geleden openbaarde zich de langzaam voortschrijdende kwaal in Duitsland opgedaan en de beste verzorging thuis en in het ziekenhuis mocht niet baten. Nauwelijk 40 jaren oud, is hij van ons heengegaan, de goede vader en bezorgde echtgenoot.

Mijn dierbaren, God roept mij; moge Hij u een trooster zijn. Mijn grootste zorg zal wezen met u mede te leven en u aan te sporen mij niet te vergeten in uw gebeden. Dan zullen wij eenmaal samen in de hemel zijn.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
H. Gerardus en H. Jozef, bidt voor mij.

P. Steeghs, Koster, Beringe.

Kassteen

Het bidprentje.