

**Graad van Diepen (Gerardus) (\* Grubbenvorst 21-04-1901 - † Lübeck (D) 21-06-1945)  
Gehuwd met Maria G van den Homberg.**



Het in Helden woonachtige gezin Graad Van Diepen – Maria Van den Homberg telde zeven kinderen, met nummer acht op komst, toen vader Graad werd opgepakt en via het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort in oktober 1944 in Hamburg terecht kwam om daar te werk gesteld te worden. Verzwakt en uitgeput kwam hij in Lübeck in het ziekenhuis terecht waar hij overleed. Pas op 2 augustus vernam de familie dat hij was overleden. Na de oorlog is zijn stoffelijk overschot bijgezet op het Nederlands Ereveld in Lübeck- Vorwerk, grafnummer 3 B 25.

**Pol. Durchgangslager - Amersfoort**  
Häftlingsgeldverwaltung Häftlings Nr.

van Diepen, Gerardus H. 1454

21.4.01. Grubbenvorst.

Datum	Betrag	Beleg nr.	Datum	Betrag	Beleg nr.
29.6.44.	54.22	107			
29.8.44.	20.00	10			
	34.22				



Zijn grafsteen op het Ereveld.

**Zijn 'verdiensten' in het Kamp Amersfoort!**

HART VAN JEZUS,  
HOOP VAN WIE IN U STERVEN,  
ONTFERM U ONZER.

K.A.M. Holland 213

JEZUS + MARIA + JOZEF

+

Bid voor de ziel van zaliger  
**Gerardus Hendrikus van Diepen**  
echtgenoot van  
**Maria Gertrudis van den Homberg**

De dierbare overledene werd geboren te Grubbenvorst 21 April 1901 en overleed te Lübeck 21 Juni 1945.

Noch plaats, noch dag, noch uur zijn aan ons bekend omtrent onze dood. Toen er een bericht kwam, dat hij te zwak was om zelf te schrijven gingen we leven tuschen hoop en vrees. We wisten echter toen, dat hij een groote lijdensweg gegaan was, een weg van zoovelten, die hun overtuiging niet wilden prijs geven en alleen hun land wilden dienen. Dan het trouwe bericht, op 2 Augustus, dat hij te Lübeck in het ziekenhuis totaal verzwakt en uitgeput was overleden. Denken wij eens goed na hoe dit het hart heeft gedrooken van de echtgenote en de kinderen die in staat zijn het verlies te beseffen. Het offer zou half zoo zwaar zijn indien het niet was geweest ver van huis, maar te midden van hen die hem lief waren.

Lieve echtgenote en kinderen, gedenkt het woord van den H. Ambrosius: „Wij moeten niet treuren over hen die we uit de hoeden verlost zien.“ Bidt veel voor mij. Besezen we elkander weder. Vooral gij oudste kinderen, steunt uwe moeder, doet uw plicht, weest een troost.

Jesus sterkte der martelaren, ontferm U over ons.

Kaarten

Zijn bidprentje.