

Jan Fransman (Johannes Hubertus) (* Afferden 08-01-1901 – † Tegelen 01-02-1946)
Gehuwd met Catharina Louisa (To) Simons.

Geen foto
beschikbaar.

Omdat Jan in 1931 in Maasbree trouwde met Catharina Louisa Simons kwam hij met haar in Beringe te wonen. Hij was daar ploegbaas bij de trammaatschappij. Ook Jan werd naar Duitsland afgevoerd om te werken en kreeg daar veel te verduren. Na zijn terugkeer werd hij daardoor snel bedlegerig om uiteindelijk overgebracht te worden naar het ziekenhuis in Tegelen, waar hij stierf. Hij liet geen kinderen na.



Het bidprentje.

JEZUS † MARIA † JOZEF
Bid voor de ziel van zaliger

Johannes Hubertus Fransman
echtgenoot van
Catharina Louisa Simons

geboren te Afferden, 8 Januari 1901, overleden te Tegelen in het R.K. Ziekenhuis, 1 Februari 1946, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk en begraven te Helden-Beringe, 5 Februari d.a.v.

Terugziende op het leven, wat hier afgesloten werd, mogen wij zeggen, dat het welbesteed was. Ploegbaas aan de tram, deed het hem leed, deze opgeheven te zien. Medegevoerd naar Duitsland had hij daar veel te verduren, mocht zijn gelukkige thuiskomst meemaken, maar moest spoedig op het ziekbed gaan liggen. Liefderlijk werd hij thuis verpleegd door zijn vrouw, totdat overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk werd. Daar stichtte hij zijn omgeving door zijn voorbeeld in geduld en overgave aan Gods H. Wil. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn Vaderland, vrouw, familie en vrienden.

Hij stierf op den 1en Vrijdag, daags voor den 1en Zaterdag, waarop hij voor de 5e maal O.L. Vrouw van Fatima ter eere, om een zaligen dood de H. Communie zou ontvangen hebben.

Mijn dierbaren, u allen die met me meeleeften in voorbijen tijd, ik dank u, vooral gij mijn goede vrouw. Blijft mij gedenken in uw gebeden, ook ik zal voor u bij den goeden God ten beste spreken.

O.L. Vrouw van Fatima, bid voor mij.
Mijn Jezus, barmhartigheid.

Onze Vader – Wees Gegroet

P. Steeghs, Koster, Helden-Beringe.

† assteen