

Jan Gielens (Johannes) (* Meijel 22-06-1889 - † Tegelen 02-02-1946)
Gehuwd met Hendrina Kempen.

Geen foto
beschikbaar.

Jachtopziener Jan Gielens maakte een rondgang door het bos van de Marisberg op 1 februari 1946. Samen met Hannes Baetsen en zijn broer Chris. Omdat Jan vooroefliep trapte hij op een Duitse mijn. Daarbij viel hij op een tweede mijn. Hij werd nog naar het ziekenhuis in Tegelen gebracht, maar die hulp mocht niet meer baten. Een dag later overleed hij. Hij liet geen kinderen na. Ter nagedachtenis vervaardigde timmerman Corneel Kessels een kruis op verzoek van de jagersvereniging uit Grashoek dat op de plaats werd gezet waar al eerder in 1944 Piet Steeghs en Sjaak Vervuurt ook op een mijn waren getrapt. Piet Steeghs overleefde het, maar Sjaak niet.



Het bidprentje.