

Anna Helena Gommans (* Helden 04-07-1896 - † Weert 23-11-1944)

Gehuwd met Henricus Theodorus van Lier.



Zij is op 23 november 1944, samen met haar oudste zoon, bezig met het melken van de koeien. Dat alles in het bijzijn van enkele Schotse bevrijders. Plotseling slaat een granaat in op het erf en een granaatscherf verwondt moeder Anna ernstig. Zij wordt overgebracht naar het ziekenhuis in Weert, waar ze rond zeven uur 's avonds overlijdt. Haar gezin met echtgenoot Handrie en acht kinderen in de leeftijd van drie tot vijftien jaar moeten zonder moeder verder. Ze wordt oorspronkelijk in Weert begraven, maar op 28 februari 1945 herbegraven op het kerkhof in Helden-Dorp.



Anna op jongere leeftijd.

Het bidprentje.

	<p>JEZUS † MARIA † JOZEF</p> <p>✠</p> <p>Bid voor de ziel van zaliger Anna Helena Gommans, echtgenote van HENRICUS THEODORUS VAN LIER, geboren te Helden, den 4 Juli 1896, en overleden te Weert, 23 November 1944.</p> <p>Een noodlottig ongeval maakte een einde aan dit nog zoo jonge leven. Het is zoo moeilijk om te begrijpen, zoo hard om te kunnen aanvaarden. „Maar God was het, die gaf; God was het, die nam; de naam des Heeren zij gezegend“.</p> <p>Dierbare echtgenoot en kinderen, te vroeg misschien heb ik jullie moeten verlaten en zoo heel graag was ik nog wat bij jullie gebleven. Het heeft niet zoo mogen zijn, maar met nog grotere liefde blijf ik voor u allemaal zorgen. Bid voor mij.</p> <p>GEBED.</p> <p>Beminnelijke Jezus, die uw heilig bloed vergoten hebt, om de mensch te verlossen, wees volgens Uwe barmhartigheid de ziel van Uwe dienaar genadig, opdat zij van alle vlekken gezuiverd, U eeuwig moge loven en prijzen. Amen. „Mijn Jezus, barmhartigheid“.</p>
<p>H. JOZEF, PATROON DER STERVENDEN, BID VOOR ONS.</p>	<p>K.A.M. (Holland) 266 J. Pubben, koster, Helden Kassteen</p>