

**Gertrudis Heijnen (\* Helden 11-04-1898 - † Panningen 17-11-1944)**  
**Gehuwd met Bernard Smeets.**



Daags voor de bevrijding van Helden werd zij getroffen door een noodlottig ongeval, zoals dat op het hier onderstaand bidprentje werd vermeld.



Velasquez

**GEGROET O KRUIS,  
ONZE EENIGE HOOP.**

K.A.M. (Holland) 253

JEZUS † MARIA † JOZEF  
†  
Bid voor de ziel van zaliger  
**Gertrudis Heijnen,**  
echtgenoot van  
**Bernard Smeets,**  
Lid van de H. Familie der vrouwen.

De dierbare overledene werd geboren te Helden-Dorp 11 April 1898 en overleed tengevolge van een noodlottig ongeval te Helden-Panningen 17 November 1944 en werd 14 December d.a.v. te Helden-Beringe begraven.

Wanneer ik maar in de haven der verlossing aanlandt, wat bekreun ik mij dan om hetgeen ik geleden heb.

Zij heeft de wet des Allerhoogsten onderhouden en een verbond met Hem gesloten en in de beproeving is zij getrouw gebleven.

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen; gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied, de Naam des Heeren zij gezegend.

Mijn echtgenoot, zwaar valt het me, van u nu al te moeten heengaan; kinderen, helpt uw vader en elkander en vergeet mij niet, totdat gij door uw gebeden mij in het verblijf der gelukzaligen hebt binnengeleid.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

P. Steeghs, koster, Beringe. Kassteen