

**Zuster Alphonsa Hendricks (Julia Dorothea) (* Helden 27-07-1874 –
† Semarang (Ind) 07-01-1945)**



Zij is de dochter van Jacobus Hendricks en Petronella Coenders uit Helden-Dorp. Op 7 april 1894 treedt ze in bij de Zusters Franciscanessen in Heythuysen. Op 22 september 1896 legt ze de eeuwige geloften af en heeft ondertussen de opleiding tot onderwijzeres gevolgd en gaat in Heythuysen als onderwijzeres aan de slag. Haar kloosternaam wordt Maria Alphonsa.

Op 20 april 1900 vertrekt ze naar Semarang in Nederlands-Indië om daar vanaf 4 juni, de dag van haar aankomst, ook werkzaam te zijn als onderwijzeres en vanaf 12 december 1912 als overste in de diverse plaatsen daar. Tijdens de bezetting door de Japanners wordt ze geïnterneerd in kamp Lampersari – Sompok en sterft daar. Haar graf is helaas niet bekend, daarom staat ze bij de OorlogsGravenStichting geregistreerd als begraven Buiten Erevelden.

TER EERBIEDIGE NAGEDACHTENIS
AAN DE VELE ONGENOEMDEN DIE
HUN LEVEN OFFERDEN EN NIET
RUSTEN OP DE EREVELDEN



De plattegrond van het kamp Lampersari-Sompok.