

**Handrie Hendrix (Henricus Wilhelmus Franciscus) (* Maasbree 10-11-1919 –
† Salzgitter (D) 14-01-1945)**



Ook Handrie werd tewerkgesteld in het Duitse Watenstedt waar hij tijdens een bomaanval van de geallieerden dodelijk getroffen werd en twee dagen later op het kerkhof Jammertal graf Sonderwest 2 14 begraven. Na de oorlog werd hij overgebracht naar het Nederlandse Ereveld in Hannover graf G 45.

ch (S.K.Watenst.-Salzgitter) Nat.: HOLLAND

INTERNATIONAL TRACING SERVICE
Deutsche Dokumenten Abteilung
A b s c h r i f t ITS 271

S T E R B E U R K U N D E

Standesamt Watenst.-Salzgitter,
Bezirk Watenstedt Nr. 45/45
Der Hirtler Henricus Wilhelmus Franciscus Hendrix
wohnhaft Watenstedt
ist am 14.Jan.1945 um 13 Uhr 45 Minuten in Waten-
stedt bei feindlichem Luftangriff gefallen
Der Verstorb. war geb.am 10.Nov.1919 in Maasbree/Holl.
Grablage: Friedh.Jammertal, Sonderwest, Grab 2, 14

Watenst.-Salzgitter,
Ortsteil Watenstedt, den 31.Mai 1946

(Siegel) Der Standesbeante
gez. Unterschrift

Die Richtigkeit der Abschrift bescheinigt:
Für den Leiter des IES
Alexander KOPANIAK
Alexander KOPANIAK

De overlijdensverklaring zoals die na de oorlog is opgemaakt.

Het bidprentje.

JESUS † MARIA † JOSEPH

✠

Bid voor de ziel van zaliger
**HENRICUS WILHELMUS FRANCISCUS
HENDRIX,**
geboren te Maasbree, 10 November 1919, over-
leden te Heerte, tengevolge van een bomaanval,
14 Januari 1945, en begraven te Hallendorf,
16 Januari d. o. v.

„Zie hier ben ik, Heer, Gij hebt mij geroepen“.
Zalig de dienaar, dien de Heer bij zijn komst,
wakende vindt.

Te vroeg naar menselijke berekening werd
hij door den wreeden dood weggerukt uit dit
aardsche leven.

Ver van zijn vaderland, ver van zijn dierbare
ouders, broeders en zusters, familie en vrienden
vond hij den dood bij een bomaanval.

Opgevoed in 'n degelijk, christelijk huisgezin,
wist hij dat hij steeds bereid moest zijn voor
God te verschijnen. Zoo is de dood voor hem
gewees 'n overgang naar 'n beter leven.

Mijn dierbare ouders, broers en zusters, weet,
dat ik met mijn gedachten steeds bij u was.

Weest getroost, want wij zien elkaar weder.

Ik vraag u slechts gebeden en offeranden, opdat
ik spoedig ruste in eeuwigen vrede bij God.

Mijn Jesus, barmhartigheid.

Kassteen