

**Sjeng Hoebers (Peter Johannes Jacobus) (* Beringe 13-10-1919 –
† 's-Gravendeel 13-05-1940)**



Vrijgezel Sjeng maakte deel uit van 2^e Regiment Huzaren Motorrijders. Zijn onderdeel moest in de nacht van 11-12 mei met zware mitrailleurs en pantserafweergeschut overgezet worden bij het Papendrechtse veer naar Dordrecht. Opdracht was het Wieldrechtse veer te verkennen en zo mogelijk te bezetten. Daarbij stuitte ze op de vijand en kwamen nabij een viaduct onder vuur te liggen. De Duitse aanval werd tot staan gebracht. Tijdens dat gevecht probeerde de groep van Sjeng zich langs de oever terug te trekken richting de eigen troepen. Door hun leren kleding en de verwarring alom werden ze aangezien voor Duitsers, waardoor ze door eigen troepen aan de overzijde onder vuur werden genomen

evenals door een groep doorgebroken Duitse parachutisten. Sjeng raakte zwaargewond en overleed op 13 mei. Hij kreeg een veldgraf in 's-Gravendeel om op 12 juni 1940 herbegraven te worden op het kerkhof in Beringe.

Sjeng poserend bij de molen in Beringe.



Zijn bidprentje.

JESUS + MARIA + JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger
Peter Johannes Jacobus Hoebers
Lid v.d. H. Familie, H. Stede
en leider v.d. Jonge Wacht.
Geboren 13 October 1919 te Beringe,
gaf zijn leven voor 't vaderland den
12 Mei 1940 te 's-Gravendeel en begraven
te Beringe den 12 Juni 1940.

Zie, heeft de Heer gezegd: ik neem hem van u weg dien gij zoo zeer bemindet, gij moet evenwel niet weenen of klagen. (Ezeuch 26: 16.)

In het midden mijner levensjaren ga ik naar de poorten van het graf, ik zal echter in vrede rusten, want op U, o Heer, heb ik al mijne hoop gesteld.

De overledene was een godsdienstig jongeling, trouw lid der H. Familie, eenvoudig, behulpzaam, steeds bereid te helpen waar 't gold de actie's voor 't jeugdwerk en andere.

Dierbare ouders, broeders en zusters, Gods Alwijze Voorzienigheid vraagt mijn leven voor 't vaderland, ik verlaat deze wereld. Uw hart is nu met rouwe en droefheid vervuld, doch troost u, ik verlaat een wereld vol bederf en gevaren en ik vertrouw op Gods barmhartigheid. Vaartwel dierbaren, vergeet mij niet in uw H. Missen en H. Communien.

Gij mijne vrienden, vergeet uwen makker niet, maar toont hem uwe vriendschap door gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.