

**Mathieu Janssen (Peter Mathijs) (\* Helden 08-01-1904 - † Hildesheim (D) 27-03-1945)**  
**Gehuwd met Johanna Hubertina Peeters.**

Geen foto  
beschikbaar.

Ook hij werd naar Duitsland gedeporteerd en in Hildesheim tewerkgesteld. Daar werd hij ziek en overleed. Na de oorlog werd hij bijgezet op het Nederlandse Ereveld in Hannover, graf H 61.

№ 67

Heden negentien Juni  
 negentienhonderd vijf en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den  
 burgerlijken stand der gemeente: Knapen, Johannes Hubertus  
 oud negeu en dertig jaren, boekhouder  
 wonende te Helden  
 die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zeven  
 en twintig Maart dezes jaars  
 ten vijf ure te Hildesheim (Duitsland)  
 in deze gemeente is overleden: Janssen, Peter Mathijs, echtgenoot  
 van Peeters, Johanna Hubertina  
 geboren te Helden, magarijn knecht  
Zoon van Janssen, Hendrik, landbouwer, en van  
Smeets, Anna Maria, zonder beroep, beiden  
wonende te Helden.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

*Handwritten notes on the left:*  
 be doorkaling van  
 drie gedrukte  
 woorden in neven-  
 staande akte  
 geschied. d.  
 J. Peeters  
 J. Peeters

De overlijdensakte van de gemeente Helden.



VADER, INDIEN HET MOGELIJK  
IS, LAAT DEZE KELK AAN MIJ  
VOORBIJGAAN.

Copyright

K.A.M. Holland 307

JEZUS † MARIA † JOZEF  
 Bid voor de ziel van zaliger  
**PETER MATHIJS JANSSEN**  
 echtgenoot van  
 Joanna Hubertina Peeters

Geboren te Panningen, 8 Jan. 1904, overleden  
 te Hildesheim (Dl), 27 Maart 1945 na voorzien  
 te zijn van de H.H. Sacramenten.

„Zalig de mens die de beproeving doorstaat,  
 want, als hij beproefd is, zal hij de kroon  
 des levens ontvangen, die God beloofd heeft  
 aan die Hem beminnen.”

Hij was 'n trouw echtgenoot en liefdevolle  
 vader, die steeds de belangen van de zijnen  
 voor oogen had. Zwaar was dan ook voor  
 hem de beproeving, toen hij van zijn dier-  
 baren werd weggenomen door 'n niets ont-  
 zienden overveldig, en weggevoerd naar  
 'n vreemd land.

Daar was hij steeds met zijn gedachte bij hen.  
 Helaas, daar overviel hem ook de ziekte en  
 de dood. Hij echter heeft ze aanvaard in volle  
 onderwerping aan Gods H. Will. Wij, men-  
 schen, buigen ons hier voor Gods wijze  
 raadsbesluiten, en zeggen met de H. Schrift:  
 „de Heer heeft gegeven, de Heer heeft ge-  
 nomen; de naam des Heeren zij geprezen.”

Dierbare echtgenote, ofschoon van u ge-  
 scheiden, zal ik toch bij u blijven met mijn  
 liefde en zorgen. Zoekt u troost en sterkte  
 bij God en gedenkt mij in uw gebeden.  
 Lieve kleinen, gij zijt nog te jong om het  
 leed van moeder te beseffen. Blijft braaf en  
 goed voor moeder en wilt ook mij niet ver-  
 geten.

Dierbare ouders en familie, ook u vraag ik  
 gebeden en offers voor mijn zielrust  
 Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl. Kassteen

Het bidprentje.