

Fredi de Jong (Fredrika Eva) (* Breda 02-04-1929 - † Auschwitz 03-09-1943)



Samen met haar vader en moeder zat zij ook ondergedoken bij de boerderij van Kees (Cornelis) Krans op Bovensbos in Helden. Als joods gezin waren ze daar uiteindelijk terechtgekomen. Tijdens de ontmanteling van het onderduikerskamp op Bovensbos in juli 1943, kanden de Duitsers ook de nabijgelegen boerderij van Krans uit en troffen het gezin De Jong aan, waarop ze ook boer Krans en zoon Gerrit meenamen. Helaas werd Auschwitz het einde voor de hele familie De Jong. Fredi werd mogelijk meteen bij aankomst in Auschwitz, samen met haar moeder, vergast, gezien het datumverschil met het overlijden van vader Arnold.



Fredi in 1936, zeven jaar.



1933. Fredi en neefje Menno.

Foto's afkomstig uit album van Salomon de Jong, broer van van moeder Estella de Jong, die in 1936 emigreerde naar de USA.