

Ties Joosten (Peter Mathijs) (* Helden 13-02-1883 - † Helden 14-11-1944)
Gehuwd met Johanna Gielen.



Tijdens werkzaamheden op 14 november aan een bietenkuil op het land werd hij dodelijk getroffen door een granaatinslag.

Zijn bidprentje.

 <p>Michel Angelo</p> <p>O GIJ ALLEN DIE VOORBIJGAAT, KOMT EN ZIET OF ER EEN SMART IS ZOO GROOT ALS DE MIJNE.</p> <p>Kunst-Adelt, Maastricht 109</p>	<p>JEZUS † MARIA † JOZEF Bid voor de ziel van zaliger</p> <p>Peter Mathijs Joosten, lid der H. Familie, echtgenoot van Johanna Gielen, geboren te Helden 13 Februari 1883 en aldaar door een noodlottig ongeluk plot- seling, maar niet onvoorbereid, overle- den 14 November 1944.</p> <p>Wanneer de dood heel onverwacht het pijnlijke offer vraagt aan echtgenoot en kinderen, beseft men de waarde van ons H. Geloof. Dat geloof zegt ons, dat Gods Voorzienigheid alles beschikt en die ge- dachte maakt het mogelijk nederig en gelaten zich aan Gods Wil te onderwer- pen, hoe zwaar het offer valt, dat ge- vraagd wordt. Dat geloof leert ons de troostvolle waarheid, dat wij aan onze dierbaren, ook als zij van ons zijn heen- gegaan, onze liefde kunnen blijven be- wijzen door voor hen te bidden.</p> <p>Bij elke begrafenis bidt de priester: „Bij U, o Heer, is ontferming. Verlos, o Heer, de ziel van Uwen dienaar.”</p> <p>In stilte en in eenvoud heeft de dier- bare overledene den Heer gediend met een eerlijk hart en een godsdienstig gemoed.</p> <p>Dierbare echtgenoot en kinderen, vader heeft zijn taak volbracht, het moge u allen welgaan; ik bid Gods zegen af over u en de uwen. Bidden wij voor elkander, opdat wij elkander mogen terug- zien om nooit meer gescheiden te worden.</p> <p>H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.</p> <p>J. Pubben, koster, Helden Kassteen</p>
--	--