

Isaak Kasper (* Velsen 13-11-1924 - † Heythuysen 31-03-1945)



Isaak kwam als onderduiker in 1943 in Helden-Dorp terecht bij de kinderloze familie Hillen. Daar werd zijn roepnaam veranderd in Sjaak of Jacky. Na de bevrijding wordt hij vrijwilliger bij het mijnenruimen. Daarbij verongelukte hij in Meijel of Heythuysen en werd in eerste instantie in Meijel begraven, maar later herbegraven in Haarlem. Dat de overlijdensakte in Heythuysen is opgemaakt is niet duidelijk waarom.

Heden den betover negentienhonderd vijf en veertig
tel ik ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente
B Nr. 225
Haarlem, ingeschreven een daartoe aangehangen
uitbrekkel, met het overlijdensregister der ge-
meente Heythuysen, waarmede blijkt, dat
alleen op
eenen derzig daart. negentienhonderd vijf
en veertig te zijn met is overleden.
Kasper, Sjaak
and twintig jaren, slager, geboren te Velsen,
wonende te Haarlem.

Waarvan akte.

Een ingezonden brief door Leike van Horen in het weekblad Midden-Limburg van 24 februari 1994, waar hij vermeldt hoe de familie van Isaak erachter is gekomen waar Isaak in de oorlog verbleef.

De inschrijving van het overlijden in de gemeente Haarlem.

Ingezonden Spoorloos

Spoorloos van 25 januari is door heel Nederland bekeken, gezien de reacties. Van de gemeente kreeg ik bericht, dat een familie uit Haarlem de naam van hun broer hadden gezien op het monument in Everlo. Joep Hermans belde mij en had mijn naam opgegeven en zodoende kwam telefoon en dinsdagmorgen maakte we een afspraak voor 's middags om 3 uur. Ze hadden geen gegevens van hun broer alleen de naam op het monument. 's Morgens belde ik Sjaar Reinders en deze wist, dat **Jacky Kasper** was ondergedoken geweest 2 jaar bij Sjaak Hillen in Dorp in 1943 en 1944. Ik belde ook vrouw Hillen en deze was blij dat ze kwamen. Sjaar wist ook dat **Kasper** was verongelukt bij mijnen opruimen in Meijel en dat hij begraven was in Meijel, maar het graf is er niet meer. Die mensen hebben alleen nog de naam van hun broer op het monument. Na bijna 80 jaar vinden ze de naam middels Spoorloos. Ze kwamen zonder iets te weten en nu weten ze precies hoe de laatste jaren van hun broer geweest zijn. De koffie stond klaar en toen heb ik weer Reinders gebeld en deze kwam ondanks dat hij op een feestje zat. Hij moest de mensen alles vertellen over onderduikers, piloten en alles wat met ondergronds werk te maken had. Strobel en Nihts noemde Helden het Chicago van Limburg 420 onderduikers, 25 joden, 82 piloten vervoerd evenals Pater Bleys 400 tot 500 mannen gedeporteerd naar Duitsland, zij wisten van dit alles niets, hadden van zo iets nooit gehoord. Het was mooi van hun HET gastvrije Limburg en ook dat wij dit voor hun gedaan hadden, want ze kwamen van Haarlem. We gaan naar het monument kijken enkele foto's maken en dan weer naar Haarlem, maar dat kwam anders uit. Ze waren door Joep Hermans ook uitgenodigd om met 4 mei de dodenherdenking te volgen en dat hebben ze bevestigd. Het waren heel gezellig mensen. Om 5 uur heeft Reinders ze naar Vrouw Hillen gebracht en ze was heel blij dat ze kwamen ze had de koffie met gebak klaar staan en ich heb druk mottie kalle, zei Triin. Ze heeft ze uitgenodigd om 's middags met 4 mei bij haar te komen eten. Bij haar hebben ze veel gehoord over broer **JACKY**. Ze zei nog: Jammer dat Sjaak dat niet heeft mee kunnen maken. **Kasper** en de vrouw waren vol lof over de ontvangst en de gastvrijheid. Ze bedankte allen ook nog voor de ambtenaar van de gemeente die hun zo vriendelijk en spontaan geholpen had. 2 Dagen na bezoek hadden we allen een dankbrief in de bus. Kort verslag over SPOORLOOS zonder beeld.
L.v.Horen.