

**Sjeng van Knippenberg (Joannes Arnoldus) (* Panningen 07-09-1897 –
† Duisburg (D) 29-04-1945)**

Gehuwd met Gerarda Maria Hubertina Lenders.

Geen foto beschikbaar.

Van hem is alleen bekend dat hij op 29 april 1945 in het ziekenhuis in Duisburg-Ruhrort aan vlektyfus is overleden. Waar hij begraven is, kon niet achterhaald worden.

De Duitse overlijdensakte.

721 ITS 148 Cc
Duisburg den 11. Mai 1945

Der Johann van Knippenberg, Beruf unbekannt

wohnhaft unbekannt

ist am 29. April 1945 um 4 Uhr Minuten in Duisburg, im Krankenhause "Haniels Krankenstiftung" verstorben.

Der Verstorbene war geboren am 7. September 1897 in Geburtsort unbekannt.

Vater: unbekannt.
Mutter: unbekannt.

----- Familienstand unbekannt. -----

Eingetragen auf Anbiete - Schriftliche - Anzeige des Leiters des vorgenannten Krankenhauses.

Der Standesbeamte in Vertretung: Maury

Todesursache: Fleckfieber.

Ehehelfung be Verstorbene am in (Standesamt Nr.)

I. CARDED M. 7. 1. 1945 S. CHECKED K2



Copyright

JEZUS † MARIA † JOZEF
Bid voor de ziel van zaliger
Joannes Arnoldus v. Knippenberg
echtgenoot van
Gerarda Maria Hubertina Lenders
Lid van de H. Familie

geboren 17 September 1897 te Helden en in 't Ziekenhuis van Duisburg-Ruhrort onverwachte, maar niet onvoorbereid, in den Heer overleden in April 1945.

O dood, wat zijt gij wreed! Wederom een diepstreurige scheiding veroorzaakt. Geen frisch, geen krachtig gestel hebt gij gespaard. Geen oprechte godsdienstzin, geen vlekkelooze levenswandel, geen innige liefde voor een brave vrouw en lieve kinderen hebt ge ontzien. O dood, wat zijt ge onverbiddelijk hard. Moest dan zoo'n deugdelijk leven, bij zooveel zwoegend pogen, door dik en dun, op 't eind bekroond met weemoed en verdriet? Gelukkig echter en troostvol tevens is de getuigenis, dat de diepbatreurde was een echt mensch, een man vol geloof in woord en daad, een man, die zich nooit schaamde over 't Evangelie. Van zijn jeugd afaan in deugden geoefend, allen voorlichtend door zijn prachtig voorbeeld; een katholiek van den waren stempel.

„Zelig die dienstknechten, welke de Heer, wanneer Hij komt, wakende zal vinden.“
Luc. 12. 37.

Dierbare vrouw, lieve kinderen, geachte familie, vaartwel, tot binnenkort en eeuwig en zalig samenzijn in den schoonen hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

IK HEB KRACHT TOT ALLES IN HEM,
DIE MIJ VERSTERKT.

K.A.M. 265 Kasitten

Zijn bidprentje waarop geen precieze sterfdatum staat vermeld.