

Michiel Korsten (* Helden 10-08-1909 - † Helden 12-12-1944)
Gehuwd met Wilhelmina Joanna Karis.

Geen foto
beschikbaar.

Michiel was met zijn werk als landbouwer om half twaalf 's morgens bezig toen hij door een granaat getroffen werd. Hij was op slag dood. In 1942 was hij getrouwd en had nog geen kinderen.

Zijn bidprentje.

 <p>Copyright</p> <p>VADER, INDIEN HET MOGELIJK IS, LAAT DEZE KELK AAN MIJ VOORBIJGAAN.</p> <p>K.A.M. 261</p>	<p>JEZUS † MARIA † JOZEF</p> <p>✠</p> <p>Bid voor de ziel van zaliger MICHEL KORSTEN, Lid der H. Familie, echtgenoot van WILHELMINA JOANNA KARIS, geboren te Helden, 10 Augustus 1909, en aldaar overleden 12 December 1944.</p> <p>Terwijl de dierbare overledene met ijver zijn werk verrichtte, werd hij plotseling door oorlogsgeweld getroffen en op slag gedood, wel zeer onverwacht maar niet onvoorbereid, want hij was een echtgenoot die trouw zijn plichten vervulde, al waren deze wegens bijzondere omstandigheden voor hem zeer zwaar. Daarom geleidden zeker Engelen hem ten paradijze en zal zijn plaats in vrede zijn en zijn woonstede in het heilige Sion, want wie in Mij gelooft ook al sterft hij, zal leven en niet sterven in eeuwigheid. Beminde echtgenoote, 't is nog zoo kort geleden dat wij hand in hand, in jong geluk, neerknielden voor het altaar des Heeren. Bruiloft en uitvaart liggen zoo dicht bij elkaar. Moge het jonge leven dat de Heer in Zijn goedheid ons geschonken heeft voor u zijn en blijven het onderpand mijner eerlijke en hartelijke liefde. Vader, broers en zuster en vrienden, vaartwel en bidt voor mij.</p> <p>H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.</p> <p>J. Pubben, koster, Helden Kassteen</p>
---	--