

Heinz Kranen (Henricus) (* Helden 03-11-1928 – † Weert 22-11-1944)

Geen foto beschikbaar.

Op zijn bidprentje staat vermeld dat hij door oorlogsgeweld is overvallen. Daardoor is hij in het ziekenhuis van Weert terechtgekomen en overleden. Op de gemeentelijke overlijdensakte staat als beroep landbouwer geschreven, maar op het bidprentje wordt vermeld dat hij zich bekwaamde om in de toekomst nog veel heilzaam werk te kunnen verrichten. Hij was immers pas zestien jaar. Hij was de zoon van Peter Mathijs Kranen, die distributieambtenaar was, en Anna Wolters.



De overlijdensakte van de gemeente Helden.



JEZUS + MARIA + JOZEF
 †
 Bid voor de ziel van zaliger
HENRICUS KRANEN,
 geboren te Helden 3 November 1928
 voorzien van de H.H. Sacramenten der
 Stervenden overleden in het Ziekenhuis
 te Weert 23 November 1944.

En als deze brave jongen onverwacht de dood zag nader treden, nam hij zijn rozenkrans, kuste het kruisje en bad om vergiffenis voor kleine fouten uit menselijke zwakheid bedreven.

Hij werd door oorlogsgeweld overvallen in den tijd, dat hij zich met ijver en liefde bekwaamde om in de toekomst nog veel en heilzaam te kunnen werken voor God en den evenmensch, zijn ideaal was zijn leven in dienst te stellen van Christus. God heeft er anders over beschikt.

Dierbare moeder, zusje en broertje, hard is zeker de schelding, maar beter voor mij is 't te sterven dan altijd blind te blijven, treurt daarom niet gelijk zij die geen geloof hebben, stel Uw vertrouwen op God, Hij zal uw steun en uw troost zijn en gij mijn vader, die in den vreemde verblijft, wanneer gij later dit bidprentje zult lezen moge dan de herinnering aan uw afgestorven Heim u troosten, omdat hij leeft bij Hem, dien hij op aarde van ganscher harte heeft liefgehad.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

J. Pubben, koster, Helden Kassteen

Het bidprentje.