

Thomas Andreas Kuijpers (* Helden 30-05-1890 - † Tegelen 04-01-1947)
Gehuwd met Hendrica Maria Wilms.

Geen foto
beschikbaar.

Geen verdere gegevens bekend.

Nr. 4 Heden acht Januari

negentienhonderd zeven en veertig, *versehen voor* mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Helden:

is door *Goedgekeurd* *de intusschen* *van twee en* *de donkhalig* *van twee en* *twintig ge-* *drukt voor* *staande* *akte*

ingeschreven een nitheksel uit het overlijdens-
register der gemeente Tegelen, ontvangen niovolge
nd artikel vijftig jaar, *tweede lid, van het*
Burgerlijk Wetboek wonende te *waaruit blijkt*
die verlaate daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende dat op
vier Januari *dezes jaars,*
te zeven uur *vijftig te Tegelen*
te Helden is overleden: *Kuijpers, Thomas Andreas,*
echtgenoot van Wilms, Hendrica
Maria,
oud zes en vijftig jaar, paardenboesman
geboren te Helden wonende te *Helden*
zoon van Kuijpers, Hendrik en van
Hewiss, Johanna, beiden overleden;

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

De ambtenaar van den burgerlijken stand,

J. A. M.

De overlijdensakte van de
gemeente Helden.

Dankbetuiging

Voor Uwē zeer gewaardeerde bliken van belangstelling, betoont tijdens de ziekte, overlijden en begrafenis van mijn dierbare en onvergetelijke echtgenoot,

Thomas Kuijpers

betuigen wij onze hartelijke dank, speciaal H.H. Geestelijken, behandelend geneesheer, Eerw. Zusters R.K. Ziekenhuis. Voorts familie, bureu, vrienden en bekenden.

**Wed. Kuijpers en kinderen
Panningen**

Het bidprentje.



**ONTFERM U ONZER HEER,
ONTFERM U ONZER! GOD,
WEES ONS ZONDAARS
GENADIG!**

K.A.M. 256

JEZUS † MARIA † JOZEF
Bid voor de ziel van zaliger

Thomas Kuijpers,
echtgenoot van
Hendrica Maria Wilms,

geboren te Helden 30 Mei 1890, overleden te Tegelen in het ziekenhuis 4 Januari 1947, na voorzien te zijn van de Sacramenten der stervenden, en begraven te Panningen 7 Januari 1947.

Hij was een goed eenvoudig man; hij vreesde God en week af van het kwaad; zijn hart was tot den Heer gericht.

God liet beproevingen over hem komen. Vele pijnen had hij te verduren; hij verdroeg ze en berustte in Gods wil, opdat zijn geduld den nakomelingen tot voorbeeld zou strekken.

Bitter zwaar is het verlies voor de diepbedroefde echtgenooten en kinderen, doch zij zullen troost vinden bij de gedachte, dat het God is, die het lot der menschen bestuurt, die in Zijn ondoorgroendelijke wijsheid alles in ons voordeel en tot ons heil weet te beschikken.

Dierbare echtgenooten, beween mijn dood, maar wees niet droevig als zij die geene hoop hebben. Ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden en uw blijdschap zal niemand u ontnemen.

En gij, dierbare kinderen! Eert uw moeder al de dagen van haar leven; want wie zijn moeder eert, is als iemand die schatten vergaart voor den hemel.

Intusschen, bidt voor mij, opdat ik spoedig moge rusten in vrede.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.