

Rinus Linders (Marinus) (* Zeilberg 01-07-1920 - † Salzgitter (D) 16-02-1945)



Rinus, werkzaam als knecht bij boer Peters, Meijelseweg 3 in Beringe, werd op 24 augustus 1944 gearresteerd door AKD Venlo o.l.v. Berendsen (politierapport Venlo) samen met Guus Captijn en Peter Vercoulen.

Na zijn vrijlating werd hij ook op 8 oktober 1944 in Beringe opgepakt tijdens de zogenaamde kerkrazzia. Hij kwam terecht in Lager 6 in Watenstedt-Drütte en overleed in het kampziekenhuis. Op 20 februari werd hij begraven op de begraafplaats Jammertal. Op 18 december 1953 werd zijn stoffelijk overschot herbegraven op het Nederlandse Ereveld in Hannover graf F 66. In zijn geboorteplaats Zeilberg staat zijn naam ook vermeld op het plaatselijke oorlogsmonument.



Zo staat zijn naam verkeerd geschreven tussen al die andere namen van alle slachtoffers die op het kerkhof Jammertal bij Salzgitter begraven lagen.

Zijn bidprentje.



De overlijdensakte van de gemeente Helden.



Politie rapporten gemeente archief Venlo.



24 augustus 1944, 17.30 uur. Door de Jong e.a. voor Berendsen in bewaring gesteld.
(3) Captijn Augustinus Josephus en (2) Vercoulen Peter Jacobus. (Helden).

Het politierapport van Venlo, d.d. 24-08-1944.