

Frans Neef (Frans Gerrit) (* Rotterdam 27-05-1914 - † Helden 09-10-1944)
Gehuwd met Geertruida Adriana van Helden.



Frans was vertegenwoordiger bij de verffabriek Molyn en Co in Rotterdam en in 1939 getrouwd met Elly de Jonge. Na zijn vervulde dienstplicht werd hij in 1939 als Reserve Tweede Luitenant opgeroepen in verband met de mobilisatie en geplaatst bij de grensovergang in Swalmen. Op 10 mei namen de Duitsers hem daar gevangen. Na een kort krijgsgevangenschap in Kamp Oflag V-A Weinsberg kwam hij midden juni weer thuis in Rijswijk. Omdat hij in 1943 geen verklaring wilde ondertekenen om nooit meer tegen de Duitsers te vechten, ging hij terug naar Limburg om er onder te duiken. Zijn vrouw bezocht hem daar een paar keer in het kasteel Waterloo in Beesel. Dat was ook het geval toen zij in december 1943 moest bevallen van hun eerste kind. Zij werd overgebracht naar het St. Josephziekenhuis in Venlo. Frans was aanwezig bij de moeilijke bevalling van zoon Ruud op 16 december. Na het vertrek van Elly en zoontje Ruud naar Rijswijk sloot Frans zich aan bij het verzet en kwam daardoor in de gemeente Helden terecht bij de familie Verrijt in Panningen. Daar werd hij op 9 oktober, een dag na de kerkrazzia's, opgepakt. Waarschijnlijk gebeurde dat door verraad! Hij werd meegenomen en in de bossen op de huidige Kesselseweg doodgeschoten en begraven. Pas op 1 juli 1946 wees de gevangengenomen Nitsch de plek van het graf aan. Op verzoek van zijn ouders bracht men zijn overschot over naar de begraafplaats Crooswijk in Rotterdam waar hij met militaire eer werd herbegraven. In de buurt van de begraafplaats aan de Kesselseweg staat nog steeds een herdenkingskruis.



De plek aan de Kesselseweg waar Frans begraven was.



Het familiegraf op de begraafplaats Crooswijk in Rotterdam.