

Louis Nijssen (Lodewijk Leonard) (* Panningen 26-12-1923 - † Goch (D) 14-07-1943)



In het voorjaar van 2017 kon de naam van Louis op het monument toegevoegd worden. Na de oorlog kreeg de familie te horen dat hij geen oorlogsslachtoffer was, hetgeen echter niet het geval was.

Louis werd timmerman en ging bij aannemer Geraets in Venlo werken. In 1942 dook hij onder in de boerderij Hagerhof. Het gezin Nijssen voelde zich verplicht om ervoor te zorgen dat Louis zich in 1943 ging melden voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. Hij kwam terecht op een boerderij in Goch. Hij genoot er een zekere vrijheid en mocht ieder weekend naar huis. Op 14 juli van dat jaar verongelukte hij doordat hij boven op een met stro geladen wagen zat, waarvan de lading ging schuiven. Daarbij viel hij met zijn hoofd op de ijzeren karboom en stierf na een half uur. De boer bracht zijn

lichaam de volgende dag met een vrachtauto naar het ouderlijk huis in Helden.



Louis als lid van de voetbalclub.

Het bidprentje.



JEZUS † MARIA † JOZEF
Bid voor de ziel van zaliger
LOUIS NIJSSEN,
geboren te Panningen 26 December 1923,
nog voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden, door een noodlottig
ongeluk overleden te Goch (D.) 14 Juli
1943, begraven te Helden 18 Juli d.a.v.

Hoe smartvol is die dood, die onverwacht en ver van huis de meest dierbaren ontnemt. Niemand dan God, die zulk een dood wilde, kan het leed verzachten. Bij zoo droevige scheiding en zoo smartelijke teleurstelling als de dood hier veroorzaakte, kan alleen het Geloof aan een alles naar wijze inzichten bestierende Liefde troost geven.

Voor ons allen bevat dat plotseling heengaan de helzame les: weest ook gij bereid, want gij weet niet, in welk uur uw Heer zal komen. Wat mij geschied is, kan u ook overkomen.

Diepbedroefde ouders, broers en zusters, geheel verzekerd, van u vergeving te erlangen, voor wat ik u ooit mocht hebben aangedaan, hoop ik, dat Gods barmhartigheid mij zal opnemen in de hemelsche vreugde.

En ik hoor de stem van Jezus bij de poort van Naim: jongeling, ik zeg u, sta op. (Luc. VII. 14.) En de menschen stonden stil op den weg en Jezus zeide: moeder, ween niet. (Luc. VII. 13.)

Ween niet, want uw zoon leeft, hij leeft in alle eeuwigheid, hij leeft oneindig gelukkig, in de vreugde des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
.....
J. Pubben, koster, Helden.

K 1351

Carlo Dolei

MOEDER VAN SMARTEN,
MOEDER ALLER CHRISTENEN
BID VOOR ONS.

K.A.M. (Holland) 258