

**Jac Ottenheijm** (Johannes Jacobus) (\* Helden 08-04-1901 - † Erp 16-11-1939)  
**Gehuwd met Carolina Johanna Maria Maessen.**



Als vrachtrijder bracht hij wat meubilair met zijn vrachtauto naar Den Haag, waar dokter Verberne door de mobilisatie als bataljonsarts was gelegerd. Mevrouw Verberne en haar tien maanden oude dochtertje Git gingen in de cabine mee om haar man daar te kunnen bezoeken. Als hulpkrachten gingen, achterin de laadruimte, broer Hein en Baer Vullings mee. Op de weg langs de Zuid-Willemsvaart in het Brabantse Erp kwam Jac in botsing met een fors remmende legertruck, waarvan de aanhanger schaarde en tegen de bestuurderscabine terecht kwam. Jac moet op slag dood zijn geweest. Mevrouw Verberne heeft maanden met een zware hersenschudding in Gemert in het ziekenhuis gelegen. Dochtertje Git werd ongedeerd in een greppel gevonden en broer Hein had gebroken ribben en Baer was lichtgewond.



De ravage op de plek van het ongeluk met rechts de aanhanger van de legertruck.



De vrachtwagen voor het huis aan de Van Hövellstraat in Helden.

Het bidprentje.

JEZUS † MARIA † JOZEF  
 Bid voor de ziel van zaliger  
**Joannes Jacobus Ottenheijm,**  
 lid der H. Familie,  
 echtgenoot van  
**Carolina Maessen,**  
*geboren te Helden 8 April 1901, voorzien van het H. Olyssé, door een noodlottig ongeluk overleden te Erp, 16 November 1939 en begraven te Helden 20 Nov. d.a.v.*

Hij is uitgegaan en niet weergekeerd. Zij, die hem liefhadden hoorden van een ernstig ongeluk, todat kort daarna de droeve werkelijkheid aan echtgenoot, kinderen en moeder bekend werd, dat hun dierbare echtgenoot, vader en zoon door een noodlottig ongeval, ver van huis, was overleden.

Al was de smart over dit onherstelbaar verlies zeer groot, het was toch geen droefheid gelijk aan hen, die geen hoop hebben; ons heilig geloof en de gedachte aan zijn braafleven, brachten troost, want de rechtvaardige, al wordt hij door een vroegtijdigen dood weggenomen, zal in vrede zijn.

Voor ons allen bevat dat plotseling heengaan de heilzame les: weet ook gij bereid, want gij weet niet, waar, wanneer en in welk uur uw Heer zal komen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik zal u weerzien, uw hart zal zich verheugen en niemand zal u uw bijdschap ontnemen. U beveel ik Godeaan, Hij zegene u, Hij beware u; en gij, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Vaartwel, allen, die mij bemint, bidt voor mij.

*H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.*