

Driek Snijders (Hendrikus) (* Meijel 19-06-1894 - † Reppner (D) 30-03-1945)
Gehuwd met Petronella Steeghs.

Geen foto beschikbaar.

Hij werd als landbouwer ook bij de grote kerkrazzia van 8 oktober 1944 afgevoerd naar Duitsland om er te werken en kwam in Reppner Lager 24 terecht. Daar overleed hij en kwam in een massagraf terecht. Pas in september 1945 kan zijn overlijden bij de gemeente Helden ingeschreven worden. Zijn naam staat vermeld op de gedenksteen op het Nederlandse Ereveld in Hannover.

bedenking van drie gedrukte woorden in bovenstaande akte geschiedende.

W. J. Boost
 J. Munnies

Heden vijf September negentienhonderd vijf en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente: Roost, Wilhelmus Jacobus, oud vijf en twintig jaren, landbouwer wonende te Sevenum die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op dertig Maart aent ure te Reppner (Duitschland) in deze gemeente is overleden: Snijders, Hendrikus, echtge- root van Steegs, Petronella, oud vijftig jaar, opperman geboren te Meijel, en wonende te Helden, Leon van Snijders, Gerard, en van Hermesen, Petronella, beiden overleden

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

W. J. Boost. J. Munnies

De gemeentelijke overlijdensakte.

JEZUS † MARIA † JOZEF
 Bid voor de ziel van zaliger
Hendrikus Snijders
 echtgenoot van
Petronella Steegs

Geboren 19 Juni 1894 te Meijel en overleden 30 Maart 1945 te Reppner in Duitschland.

Zie, hier ben ik Heer Gij hebt mij geroepen. I Reg. III 9. Op U, o Heer, heb ik betrouwd, in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. Ps. 50. 2. Met zijn ouden vader en vrouw leefde de overledene gelukkig tezamen, tot dat de goede God den grijsaard opriep naar den hemel. Toen kwam 8 October en werd ook deze meegevoerd naar Duitschland. Tegen de moeilijkheden van het harde leven was hij op den duur niet bestand en kwam terecht in een kamp, waar velen door ziekte en uitputting het leven lieten. Toen een lotgenoot hem vroeg, hoe het ging was 'tantwoord goed. Daags daarna kwam de dood als een overgang naar een beter leven. Goede vrouw, mijne dierbaren, wil me niet vergeten in Uw gebeden. Eenmaal zullen we elkander weerzien hierboven in voortdurende vrede.

Mijn Jezus barmhartigheid 300 d. afl. H. Henricus bid voor hem.
 Onze Vader - Weesgagroet.

P. Steeghs, koster, Beringe Kassteen

✠ DIE DOOR ZIJN DOOD ✠
 ONZEN DOOD HEEFT Vernietigd

Het bidprentje.