

Johannes Franciscus Snijders (* Grashoek 16-09-1916 - † Vught 05-09-1944)



De in Weert woonachtige Heldenaar was rechercheur bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij zat in het verzet, werd gevangengenomen en in Vught geëxecuteerd.

Snijders, Johannes Franciscus

Geboortedatum: 16 september 1916 (Helden)

Overlijdensdatum: 5 september 1944 (Vught)

Begraven op: [Asputten Kamp Vught te Vught](#)

Biografie

Woonde in Weert. Zoon van Gerardus Snijders (metselaar bij sluiten huwelijk, later veldwachter, 6 november 1891 Meijel - 30 juni 1956 Weert) en Johanna Willemina van Maris (3 september 1890 Helden). Ongehuwd. Spoorwegrechercheur. Rooms-Katholiek. Lid verzet onder de schuilnaam Frans. Snijders was één van de vijf koeriers van het LO-district Weert. Hij gold als de koerier van de Limburgse LO-leider Johannes Jacobus Hendriks (2 februari 1917 Venlo - 3 mei 1945 Oranienburg/Sachsenhausen). Verder hield hij zich bezig met de verspreiding van de illegale bladen De Stem, Trouw en Je Maintiendrai. Over zijn arrestatie zijn twee versies bekend. Volgens Het Grote Gebod en het boek Onze Gevallenen (verzet in Zuid-Limburg) is Snijders vermoedelijk op 20 juli 1944 aangehouden bij een overval op de gewestelijke vergadering van verzetsmensen van de LO. Fred Cammaert meldt daarentegen in Het Verborgene Front dat hij op 19 juli 1944 een telegram kreeg om de volgende dag naar Eindhoven te komen. In de stationswachtkamer werd hij gearresteerd, nadat een onbekende hem had aangewezen. Vlak voor het opheffen van Kamp Vught is hij met bijna zestig andere gevangenen gefusilleerd. Zijn naam staat op het gedenkteken op de plaats van de fusillade en de herdenkingswand in het Nationaal Monument Kamp Vught. Ook wordt zijn naam vermeld op de bronzen plaquette, die op 28 april 1948 in het NS-station in Weert is onthuld.

Snijders is gecremeerd in het concentratiekamp Vught.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? [Lever het aan!](#)

Bronnen

Informatie: [- OGS Gedenkboek 36 - Amersfoort, Vught, Westerbork, Oorlogsgravenstichting.](#)
[Nationaal Monument kamp Vught; Fred Cammaert, Het Verborgene](#)