

**Dientje Tielen (Hubertina Johanna) (\* Helden 30-06-1937 - † Gemert 08-12-1944)**



In november 1944 moesten de inwoners van Grashoek geëvacueerd worden. Ook de familie van Drees Tielen, bestaande uit vader, hoogzwangere moeder en acht kinderen moesten op 21 november 's morgens te voet door de modder naar Beringe. Van daaruit werden ze met andere evacuees op vrachtwagens naar het Brabantse Handel-Gemert gebracht en in een apart lokaal in een school gehuisvest. Door het eerdere verblijf in een vochtige kelder bij Toon Cuijpers in Grashoek zaten ze namelijk van top tot teen onder de zweren (overdraagbare schurft). Daags erna bracht men hen naar een boerderij en werd er een kippenhok als noodwoning gemaakt. Dientje was erg ziek geworden van de tijd in die vochtige kelder. Ze had een zware nierversgiftiging opgelopen en overleed aan de ontberingen. Ze werd op het kerkhof van Handel-Gemert begraven. In de nacht dat Dientje overleed was enkele uren eerder, de avond van zeven december haar broertje Jan (Johannes) geboren.



Het gezin Tielen-Nooijen plm. 1943.

Achteraan v.l.n.r.: Piet, Mien en An.

Vooran v.l.n.r.: Dientje, moeder Hendrina met Gonnie, Sjaak, vader Andries met Fientje en Truus.

KINDEREN UIT DIT HUWELIJK GEBOREN				
VOORNAMEN	GEBOREN		OVERLEDEN	
	TE	DEN	TE	DEN
1. Johanna Petronella Gerarda	Helden	27 Febr. 1931		
2. Wilhelmina Jacoba Petronella	Helden	6 Juli 1932		
3. Peter Johannes Martinus	Helden	5 Febr. 1934		
4. Cornelia Petronella	Helden	17 Aug. 1935		
5. Hubertina Johanna	Helden	30 Juni 1937	Gemert	8 Dec 1944
6. Jacobus Henricus Maria	Helden	28 Juni 1939		
7. Josephina Charmina	Helden	15 Mei 1941		
8. Aldegonda Josephina	Helden	21 Okt 1943		
9. Johannes Marinus	Gemert	7 Dec. 1944		

†

Ter nagedachtenis aan

**Hubertina Johanna Tielen Nooyen**

geboren te Helden (L.) 30 Juni 1937; en overleden te Handel 8 Dec. 1944, voorziën van de H. Sacramenten der stervenden

Zij is verbloeit als een veldbloem: de stormwind ging er over heen en nam haar weg; haar plaats is ledig geworden. Ps. 102  
Die schuldeloos van ziel en rein van harte is, mag de heilige hemel woon binnen-gaan. Ps. 22  
Lieve ouders, broertjes en zusjes, God is goed, en al wat Hij doet, is ook zeker goed. Uw Dien is weggerukt uit het leven. Het is hard, maar toch te dragen; want Hij die haar aan u gaf, heeft haar tot Zich genomen.  
Vanuit den hemel roept zij u toe: Vader ik ben hier gelukkig; troost u daarom door mijn vreugde. — Moeder in uwe plaats heb ik hier Maria, die mij op haar feestdag riep. — Broertjes en zusjes, voor u vind ik er hier velen die ik vroeger niet kende: hoe aangenaam is hun opspraak. — Bij Gods troon zal ik ten beste spreken voor u allen die over mijn sterven treurt. H. Hieron.

J. L. v. d. Brand - Koster - Handel

Het bidprentje.

De gemeentelijke registratiekaart van het gezin.