

**Nel Tielen (Maria Petronella Hubertina) (\* Grashoek 06-05-1905 - † Weert 26-01-1945)  
Gehuwd met Hubertus Engelen.**



Echtgenoot Bert werd op 8 oktober door de Duitsers gearresteerd en als dwangarbeider afgevoerd naar Duitsland. Moeder Nel bleef met vier kinderen, waarvan de jongste zes maanden oud was, achter. Tijdens de frontperiode bleven ze een tijd nog in Grashoek en verbleven daar regelmatig in een schuilkelder. Moeder Nel schijnt toen al klachten over de gezondheid te hebben gehad, maar de zorg voor de kinderen ging voor en er was ook geen dokter in de buurt om te raadplegen. Later moest het gezin op last van de Duitsers evacueren naar Koningslust. Bij terugkeer in Grashoek moest Nel opgenomen worden in het ziekenhuis in Weert. Daar is ze tijdens een spoedoperatie overleden. Haar lichaam werd in een kist naar huis gebracht en begraven op het oude kerkhof in

Grashoek. Haar man Bert keerde heelhuids terug toen de oorlog afgelopen was en huwde in 1947 met Maria Christina Frencken, die weduwe was van oorlogsslachtoffer Piet (P.J.) Lenders.



Nel met haar zoon Piet? op de arm.



Haar bidprentje.