

**Cor Vercoulen (Cornelis Theodorus) (\* Helden 01-03-1923 - † Helden 07-08-1950)**



Cor was lid verzet in Helden en werd op 10 augustus 1944 thuis door de Duitsers (A.K.D.) gearresteerd. Na terugkeer in mei 1945 uit een concentratiekamp in Duitsland bleek hij rugwerveltuberculose te hebben opgelopen. Na een jarenlange lijdensweg overleed hij op 7 augustus 1950 en werd in Helden begraven. Zijn graf is tijdens de herbouw en uitbreiding van de kerk geruimd.

Zijn bidprentje.

JEZUS † MARIA † JOZEF

✠

Bid voor de ziel van zaliger

**CORNELIS THEODORUS  
VERCOULEN**

geboren te Helden 1 Maart 1923 en aldaar overleden na een langdurig met geduld gedragen lijden, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten, op 7 Augustus 1950.

Nog jong van jaren, in de bloei van zijn leven, is hij van ons heengegaan. In navolging van de Grote Lijder heeft hij zijn kruis door het leven heen gesleept en daardoor voldaan aan het grote gebod der Liefde. Zo zal hij nu ingaan in de eeuwige vrede, want zo ook de rechtvaardige voor zijn tijd door de dood wordt weggerukt, zal hij in vrede zijn, lezen wij in het boek der Wijsheid.

Dierbare ouders, broers en zusters en allen die ik heb liefgehad, legt u neer bij Gods wil, de band der liefde tussen ons is niet gebroken, wij blijven verenigd in Hem die mij in Zijn liefde tot Zich genomen heeft.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

J. Pubben, koster, Helden Kassteen

HEER, WEEES MY ZONDAAR, GENADIG.

MYN JESUS, BARMHARTIGHEID.

© 16/3