

Jan Willemsen (Johannes) (* Sevenum 17-03-1884 - † Grashoek 19-11-1944)
Gehuwd met Bernadina Segers.



Na dagen onder granaatvuur te hebben gelegen in Grashoek werd Jan enkele minuten voor de bevrijding door een kogel in de buik getroffen. Omdat het een dum-dumkogel was, aan de voorkant afgeplat en met een kruis erin gezaagd, gaat die kogel niet door het lichaam, maar blijft erin steken en draait in het lichaam rond, waardoor alles binnenin vernield wordt. Jan was dan ook meteen dood.

Zijn bidprentje.



Een statige foto.



Gedenk in uwe gebeden de
Ziel van Zaliger
JOHANNES WILLEMSSEN

echtgenoot van
BERNADINA SEGERS
geboren te Sevenem 17 Maart 1884 en
overl. te Helden (Grashoek) 19 Nov.
1944 en aldaar op het R.K. kerkhof be-
graven 6 Dec. 1944.

Niet een plotselinge dood is te vrezen maar wel die, welke tegelijk én plotseling én onvoorbereid is. Geheel onverwachts na dagen onder granaatvuur te hebben gearbeid werd de dierbare overledene, nog slechts enkele minuten voor de bevrijding, door een dodelijke kogel getroffen niet meer in staat zijnde nog een enkel woord tot zijne dierbare te uiten. (Alleen een luiden schreeuw een angstgeroep kwam van zijn stervende lippen) Hulp kon niet meer baten.

Aileen ons H. Geloof kan hier eenige troost schenken Heer Gij hebt gehandeld naar Uw welbehagen.

Dierbare echtgenote ik weet dat mijn dood u zwaar treft het was te plotseling. Ik dank u voor alle zorgen en voor den troost dien gij voor mij waard in dit leven, dat vooral de laatste dagen voor ons zwaar was. Bij God zal ik voor U bidden.

Dierbare kinderen weest goed voor uw moeder, weest haar een troost in dit droevig scheiden sterkt haar door uw liefde en blijft met elkander in liefde en eendracht verbonden en legt u de plicht op om voor de rust mijner ziel te blijven bidden.

Familie, vrienden en kennissen vaarwel, gedenk mij in uw gebeden, dat Gods barmhartigheid mij spoedig moge opnemen in de eeuwige vreugde, waar ik u allen hoop weer te zien.