

Lei Wilms (Leonardus) (* Panningen 22-05-1903 - † Venlo 05-05-1945)

Geen foto
beschikbaar.

Geen gegevens bekend.

Alleen een bidprentje gevonden.

 <p>Fra Angelico</p> <p>WIJ AANBIDDEN U CHRISTUS EN WIJ LOVEN U OMDAT GIJ DOOR UW KRUIS DE WERELD VERLOST HEBT.</p> <p>K.A.M. 106</p>	<p>JEZUS † MARIA † JOZEF</p> <p>✠</p> <p>Bid voor de ziel van zaliger</p> <p>LEONARDUS WILMS,</p> <p>geboren te Panningen, 22 Mei 1903, overleden te Venlo in 't St. Joseph-zieken- huis 5 Mei 1945, voorzien van de HH. Sacramenten en begraven op 't R.K. Kerkhof te Panningen.</p> <p>De dierbare overledene was 'n een- voudig en oprecht man. Hij vreesde God en week af van het kwaad. De vreeze des Heeren was van jongsaf in zijn hart geprent, en hij bewaarde ze tot op 't einde van zijn leven.</p> <p>Zalig de mensch, die de beproeving doorstaat, want als hij beproefd is, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan hen, die Hem beminnen.</p> <p>Op U, o Heer, heb ik gehoopt en in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. Dierbare ouders, broeders en zusters, te vroeg ga ik van u heen, nog in de kracht van mijn leven, maar zooals God beschikt heeft, is 't goed.</p> <p>Mijn lijden is in vreugde veranderd. Ik dank u voor 't vele goede aan mij ge- daan. U verlatend voor korten tijd slechts, vraag ik om uw gebed, opdat ik spoedig ruste in vrede.</p> <p>Mijn Jezus, barmhartigheid.</p> <p>Kassteen</p>
---	--