

Tinus Wilms (Martinus) (* Grashoek 10-09-1916 - † Grashoek 24-11-1944)



Vanaf acht oktober 1944 (de kerkrazzia) zat Tinus verborgen op de huiszolder. Zijn zus Nel moest koken voor de Duitse majoor Ulrich Mattaeas, de Abschnittscommandant in Helden, en zijn liefde worden. Ze weigerde dat en stak hem met een scherp voorwerp in zijn hand. Daarop moest het gezin hun huis verlaten en trokken de Duitsers erin. Tinus zat nu gevangen in hun eigen huis. Toen de soldaten weg waren ging zijn zus op zolder kijken, maar zag alleen een gat in het dak. Bij de zoektocht in de tuin stuitte ze op een graf. Dat bleek van een Wehrmachtsoldaat te zijn. Toch vonden ze nog een tweede graf dat zo diep gegraven was dat het niet ontdekt mocht worden. Daarin lag Tinus met een muts over zijn hoofd. Hij

was met een gericht schot geëxecuteerd. Nel heeft dat steeds ervaren als zijnde de straf voor haar weigering bij de majoor.

Bron: Zwangsarbeit in Duisburg, Milana Mohr, 2003

De overlijdensakte van de gemeente Helden.

1944 24

Nr. 91 Heden vijf en twintig November
negentienhonderd vier en veertig verscheen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Helden:
Knapen, Peter Joseph
oud vier en vijftig jaar, Gemeentebode
wonende te Helden
die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op vier en twintig November dezes jaars, te nieu ure Wilms, Martinus, te Helden is overleden:
oud acht en twintig jaar, landbouwer
geboren te Helden, wonende te Helden,
Loon van Wilms, Jan Willem Gisbert,
overleden, en van Kemmen, Dorothea
Willemina, zonder beroep, wonende te
Helden.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
De ambtenaar van den burgerlijken stand,

Het bidprentje.

JESUS † MARIA † JOSEPH

Bid voor de ziel van zaliger

MARTINUS WILMS,

geboren te Helden-Grashoek den 10 September 1916 en aldaar door duitsche soldaten gedood den 26 October 1944.

Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel die, welke te gelijk en plotseling en onvoorbereid is. (H. Greg.)

Die goed geleefd heeft, sterft niet slecht. (H. Aug.)

De dierbare overledene, zoo wreed ont-rukt aan de liefde ziner moeder, wier steun hij was, was een bezorgde liefdevolle man, een dierbare broeder, een trouwe vriend, in diepe geloofsovertuiging trachtte hij al zijn plichten te vervullen.

Intusschen nu Gods oordeel over hem is geveld, vraagt de dierbare overledene geen lof, geen tranen, maar gebeden.

LATEN WIJ BIDDEN

O Heer, aanhoor onze gebeden voor de ziel van Uw dienaar Martinus, opdat, indien nog eenige vlekken van aardsche besmetting op haar kleven, deze door Uwe barmhartige vergeving mogen uit-gewischt worden. Door Christus onzen Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Kassteen