

Mevrouw Verkoelen, Buggenum Meneer Sonnemans, Helenaveen

24 september zijn mevrouw T. Verkoelen en meneer G. Sonnemans op school over de kerkrazzia komen vertellen. Mevrouw Verkoelen woont in Buggenum en meneer Sonnemans in Boxmeer.

Eerst vertelde Truus Verkoelen iets over Buggenum. Haar vader was meegenomen en zij en haar moeder hadden acht maanden niks over hem gehoord.

Gerard Sonnemans was zelf meegenomen uit Helenaveen. Hij lag in een krib te slapen, maar werd wakker toen hij iets in zijn nek voelde. Dat was een geweer. Hij moest mee, samen met zijn broer. Eerst marcheerden ze kilometers zonder iets te eten.

Ze kwamen bij de Maas. Het veer was kapot, daarom moesten ze zich mee trekken aan de kabels. Ze marcheerden weer verder. Eindelijk kregen ze brood van de Duitsers. Één brood voor één rij van vier personen. Toen moesten ze met de trein mee, niet met bankjes, maar in een trein waarmee het vee werd vervoerd.

In Duitsland moesten ze naar het werk marcheren. Er was een dag dat het heel vies weer was. Toen zijn Gerard en zijn broer Theo uit de rij gestapt. Ze gingen naar de bus die het dichtst bij was. Ze gingen onderduiken. Ze waren weer helemaal opgeknapt en toen de oorlog voorbij was, naar huis gegaan. Ze waren dolblij toen ze thuis waren.

Gerard leeft nu nog steeds.

Namens groep 8, Lotte Boonen

