

An Timmermans, vrouw van Lei Timmermans

Wanneer was er een razzia in Grashoek?

8 oktober zondagmorgen.

Wat deed u toen en waar was u toen?

We waren boer en we hadden een café en een winkeltje daar deden we in werken.

Hoe ging het in zijn werk bij de razzia? Hoe en wanneer zijn de mannen opgepakt?

Toen ze opgepakt waren hebben ze de hele tijd op de hoek gestaan bij de kerk. En toen zijn ze naar Wuppertal gebracht en hebben ze 3 dagen niks gegeten. En toen moesten ze staand slapen daarna zijn ze naar Watenstedt gereisd.

Hoe zijn de mannen naar Duitsland gebracht? Wat gebeurde er onderweg?

's Morgens om 6:00 moesten ze al werken en kregen niks te eten, soms moesten ze bedelen.

Waar moesten ze gaan werken?

Overal moesten ze werken.

Hoe ging het bij dat werk?

Heel slecht.

Waar sliepen ze?

In barakken op een bos strooi.

Wat kregen ze te eten

Bijna niets, alleen maar patatten en soep.

Was het mogelijk om te vluchten?

Bijna niet

Wanneer en hoe zijn ze bevrijd?

18 februari is Lei Timmermans teruggekomen en hij had geen kleren aan, alleen een broek tot de knieën.

Wanneer en hoe zijn ze thuisgekomen?

Lei Timmermans is met iemand anders gevlucht van Watenstedt naar huis. En toen kwamen ze een bolderkar tegen van kinderen die ze langs de weg hebben laten staan. Lei en een andere meneer hebben de bolderkar meegenomen. En ze zijn erin gaan zitten. Omstebeurt moesten ze trekken.

Hoe was het om weer thuis te komen?

Zondags is Lei aangekomen met een andere meneer in Kevelaar en zijn ze een nacht in de kerk blijven slapen.

Toen kregen ze ruzie voor een knoop en zijn ze uit elkaar gegaan. En zijn ze apart naar Venray gelopen. Daar is Lei naar de politie gegaan en is hij door de politie dinsdags thuis gebracht.

Hoe vonden de achterblijvers het?

Dat waren veel achterblijvers. En de familie van Lei kreeg elke week 15 gulden voor te eten.

Was er contact b.v. door brieven?

De vrouw van Lei had een keer een brief geschreven, maar dat was het.

Waren er ook slachtoffers? Hoe is het gebeurd?

De meeste mensen overleden door de honger.

Hebben we nog iets vergeten dat u toch wilt vertellen?

Toen de Duitsers de mannen hadden opgepikt, moesten de andere mensen ook de huizen uit, want de Duitsers wilden alles hebben.

Toen Lei bevrijd was, was Lei altijd ziek en moest hij de hele tijd naar de dokter, maar Lei wou de hele tijd niet naar de dokter. Dat was een benarde tijd.

Lei kon bijna niet meer eten, alleen de korstjes van het brood.

Loes Keizers en Jill Hunnekens
Basisschool De Horizon uit Grashoek