

Interview met Wim van Ophoven, Grashoek

Wat deed u toen en waar was u toen?

Hij was thuis op het veld aan het werken.

Hoe ging het in zijn werk bij de razzia? Hoe en wanneer zijn de mannen opgepakt?

Hij was niet bij een razzia opgepakt, maar als verdachte.

Hoe zijn de mannen naar Duitsland gebracht? Wat gebeurde er onderweg?

Hij heeft eerst in de paardenstal gevangen gezeten, want hij werd verdacht van iets wat hij niet gedaan had. Daags erna zou hij doodgeschoten worden. Dat hebben ze niet gedaan en hij werd daarna naar Duitsland als dwangarbeider afgevoerd.

Waar moesten ze gaan werken?

In staalfabrieken in Remscheid in Duitsland.

Hoe ging het bij dat werk?

Hij is in korte tijd gevlucht en zwierf maandenlang in Duitsland. Hij moest zich bedelend in leven houden.

Waar sliepen ze?

In boerenschuren en schuilkelders.

Wat kregen ze te eten?

Voedsel dat hij al bedelend kreeg, vooral boterhammen.

Was het mogelijk om te vluchten?

Bijna niet.

Wanneer en hoe zijn ze bevrijd?

In 1944 hij heeft zichzelf bevrijd door terug te vluchten naar Nederland.

Wanneer en hoe zijn ze weer thuisgekomen?

's Nachts om 12 uur met een oude fiets.

Hoe was het om weer thuis te komen?

Heel fijn! Want de familie bloeide weer op.

Hoe vonden de achterblijvers het?

Diep teleurgesteld.

Was er contact, bijvoorbeeld door brieven?

Er was totaal geen contact.

Waren er ook slachtoffers? Hoe is dat gebeurd?

Er waren geen slachtoffers.

Hebben we nog iets vergeten dat u toch wilt vertellen?

Op de vlucht door Duitsland trof hij zijn zoon Toon aan, die werkte op een boerderij.

Iris van Ophoven, Groep 8, Basisschool De Horizon, Grashoek