

Interview met mijn oma Franssen uit Kessel-Eik

Door Mike Franssen, groep 7

Wanneer zijn er kerkrazzia's geweest?

Begin oktober 1944.

Hoeveel mannen zijn er ongeveer opgepakt?

150.

Wat gebeurde er tijdens de razzia?

De mannen en jongens zijn uit de kerk gehaald en het plein opgedreven.

Hoe zijn de mannen uit hun dorp afgevoerd en naar Duitsland gebracht?

Met vrachtauto's naar Venlo gebracht en toen op de trein naar Duitsland gebracht.

Waar hebben ze gewerkt en onder welke omstandigheden?

De meesten onder slechte omstandigheden. In fabrieken en het ergste bij boeren.

Hoe was het eten en waar sliepen ze?

Het eten was er slecht. Op hooi sliepen ze.

Wanneer en hoe zijn ze bevrijd?

De meesten moesten te voet naar een kamp en daar zijn ze ontsmet.

Konden de achterblijvers contact houden en hoe was dat?

Nee.

Verhaal van oma Franssen

Ze hebben opa opgepakt en met de trein naar Duitsland gebracht. En net voor de grens is hij er uit gesprongen met een paar anderen. Ze hebben overdag in een bietenveld geslapen.

En een paar dagen later zijn ze in Reuver aangekomen. En 's nachts de Maas over gegaan met een bootje. En toen naar huis gegaan.

