

Interview met mijn Opa Jan Trines uit Kessel-Eik

Door Luuk van Dael, groep 8

Wanneer zijn er razzia's in het dorp geweest?

In de herfst van 1944.

Hoeveel mannen zijn er ongeveer opgepakt?

Er zijn rond de vijftig mannen opgepakt. Toen kwamen de Duitsers naar de kerk en toen zeiden ze: 'Ga maar de boterhammen halen en kleren en kom dan dadelijk maar weer terug.' En toen zijn er heel veel gewoon thuis gebleven en anderen gingen van de schrik weer terug naar de kerk.



Hoeveel mannen zijn er in Duitsland gestorven?

Er zijn er maar een paar gestorven. Ze zijn bijna allemaal teruggekomen.

Wat gebeurde er tijdens de razzia (hoe en waar zijn de mannen/jongens opgepakt)?

Er zijn heel veel mannen door de achterdeur naar buiten gerend en toen was er een hele hoge muur en daar zijn er heel veel overheen geklommen en mijn opa ook. En toen waren er ook mannen die het been hadden gebroken of andere dingen, want de muur was heel hoog.

Mijn opa zei ook nog dat ze ook bij hem thuiskwamen en opa zat boven en de Duitsers hoorden iemand snurken en toen vroegen ze aan de moeder: 'Zit daarboven iemand?' 'Nee,' zei ze.

Hoe zijn de mannen uit hun dorp afgevoerd en naar Duitsland gebracht?

Als de mannen niet terug naar de kerk kwamen, kwamen ze gewoon langs de deuren langs en toen pakten ze de mannen en vrouwen. En toen gingen ze weer naar de kerk en vanuit daar gingen ze met de voet naar Reuver en vanuit daar met de trein naar Duitsland.

Waar hebben ze gewerkt en onder welke omstandigheden?

Ze hebben bij boerderijen gewerkt en bij industrieën.

Hoe was het eten en waar sliepen ze?

Mijn opa zat ondergedoken en er kwam een jongen die ook bij opa was ondergedoken, want die zat onder een luik en daarboven stond een kist met appels. Als ze dan eten moesten hebben dan deden ze voorzichtig het luik open en pakten ze een paar appels en toen weer snel de kist erop.

Wanneer en hoe zijn ze bevrijd?

Ze zijn ontsnapt en toen met de auto of met de trein teruggekomen. Ze zijn bevrijd in 1944 in de herfst.

Wanneer en hoe zijn de mannen naar huis gekomen en hoe was dat?

Ze zijn met de auto en met de trein naar huis gekomen en natuurlijk waren ze heel blij.

Konden de achterblijvers contact houden met de dwangarbeiders en hoe ging dat?

Nee, ze konden geen contact houden met elkaar.